



# de hinnikbode

nummer 1, voorjaar 2005



**Ponystal Hengelo**



# Bert Bertelink

*fotografie*

Langestraal 20 - 7551 DZ Hengelo ov - Telefoon 074 - 291 00 16



**Gespecialiseerd in SKATEWEAR !**

**GANGBOY FREAKS NO-FEAR ADIDAS  
NIKE FILA SOUTH-POLE FUBU**

Vestigingen:

Molenstraat 9, Hengelo, 074 - 2433000  
Geerdinksweg 10a, Hengelo, 074 - 2437658  
Grootestraat 26, Oldenzaal, 0541 - 512220  
Grotestraat 107, Almelo, 0546 - 820244

**Openingstijden:**

dinsdag	13.30 - 18.00 uur
woensdag	13.30 - 18.00 uur
donderdag	13.30 - 21.00 uur
vrijdag	13.30 - 18.00 uur
zaterdag	09.00 - 17.00 uur

**10% korting  
voor leden  
van Ponystal  
Hengelo !**

**Drienerstraat 6  
7551 HG Hengelo  
074 - 29 14 163**



# HET TEXTIELHUIS

**Twekkelerweg 130  
Hengelo  
tel. 074 - 24 27 497**

## Colofon

De Hinnikbode is een uitgave van Ponystal Hengelo en verschijnt vier keer per jaar.

### Jaargang 3

#### Interim-bestuur ponystal

**Bob Veenstra**, voorzitter,  
tel. 053/4307973

**Marcia ten dam**, penningmeester  
**Frits Nijhuis, Kenny Porter**, secretariaat  
**Ineke van Beelen**, veterinaire  
**Diane Lobbes**, signaalruiters  
**Annette Scholten, Marja van Meegdenburg, Kenny Porter**

#### Kantinebeheer:

Marja van Meegdenburg, 074-2421882  
Annette Scholten, 074-2567942

#### Ledenadministratie:

Kenny Porter, 074 - 2434524

#### Aanmelding sponsors

Bea Wijnhoven-Lautenbach,  
074 - 2430153

#### Redactie Hinnikbode

Jenny de Groot, Bea Wijnhoven  
José Grobden

#### Op de voorkant: Alberthy

Kopij voor de volgende Hinnikbode graag uiterlijk **1 juni** inleveren: in de kopijbak of per email:  
[hinnikbode@esthan.demon.nl](mailto:hinnikbode@esthan.demon.nl)

*De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten.*

**De Hinnikbode op internet:**  
<http://www.dierenwereld.org/hinnikbode.html>

#### Vereniging Ponystal Hengelo

Zuidelijke Havenweg 30  
7554 RR Hengelo  
secretariaat: Postbus 812  
7550 AV Hengelo  
telefoon manege: 074-2421402  
SNS bankrekeningnummer:  
93.24.62.626  
Kamer van Koophandel nr:  
40073047

## Van het bestuur...

### Algemene ledenvergadering van Ponystal Hengelo Zuid van maan- dag 2 maart

Het feit dat er onenigheid is ontstaan in het huidige bestuur van de Ponystal Hengelo, hetgeen er toe heeft geleid dat een aantal bestuursleden zijn teruggetreden, heeft een drietal mensen, te weten Marja van Meegdenburg, Annette Scholte en Kenny Porter, er toe aangezet om de koppen bij elkaar te steken om de vereniging weer op sleeptouw te nemen.

Zij hebben hiertoe een aantal mensen benaderd en bereid gevonden om zitting te nemen in een interim-bestuur. Dit interim-bestuur heeft voor woensdag 2 maart jl. een algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarin de vergadering is geïnformeerd omtrent haar plannen en vervolgens heeft gevraagd haar volmacht te geven om deze in een periode van een half jaar te mogen uitvoeren.

De ledenvergadering, bestaande uit zo'n dertigtal leden, heeft zich unaniem achter de plannen van het interim-bestuur geschaard en haar volmacht verleend. De voorzitter van het interim-bestuur heeft vervolgens, voor zover ingevuld, bekend gemaakt welke functies de verschillende bestuursleden gaan bekleden.



Belangrijk om te weten is dat, hoewel de financiële positie van de vereniging bepaald niet rooskleurig te noemen valt, er volgens het interim-bestuur alles aan gedaan zal worden om haar plannen te kunnen realiseren zonder dat dit zal leiden tot contributieverhogingen.

Uit praktische overwegingen heeft het interim-bestuur aan de algemene ledenvergadering voorgesteld om in de statuten de opzegtermijn van het lidmaatschap - voor zowel aspiranten als gevorderden - te wijzigen van één maand in drie maanden. De ledenvergadering heeft hier goedkeuring aan verleend.

#### Leden interim-bestuur

Bob Veenstra - Voorzitter  
Ineke van Beelen - Veterinaire  
Annette Scholten  
Marcia ten Dam - Penningmeester  
Diane Lobbes - Signaalruiters  
Marja van Meegdenburg  
Kenny Porter  
Frits Nijhuis en Kenny Porter -  
Secretariaat

Namens alle kinderen, ouders en  
de overige leden:  
heel veel dank aan de mensen die  
in het interimbestuur zitten!

# Geef de pen door...

Hoi Allemaal,

Ik ben Veronique Verschoor, ik ben 19 jaar oud. Ik loop al van mijn achtste op de ponystal, waar ik veel lol heb gehad met mijn vriendinnen. Ik ben begonnen op de pony fury, ik denk dat de meesten die pony nog wel kennen want die is nog niet zo lang weg. Vorig jaar heb ik hier de instructiecursus gevolgd en ben daarvoor geslaagd. Nu geef ik op woensdag van 6 uur tot 7 uur een paarden les, wat altijd erg gezellig is.

Ik rijd zelf niet meer op de ponystal daar ben ik sinds een jaartje mee gestopt, want ik reed altijd al paarden van een ander samen met Marcia ten Dam (aan wie ik de pen ook door ga geven!). Met deze paarden zitten we nu op les bij de dinkelruiters en rijden we concoursen mee.

Nou ja ik ga niet veel meer vertellen want dan heeft Marcia niets meer om te schrijven en vertelt ze zo ongeveer het zelfde verhaal (haha).

Hierbij geef ik dus de pen door aan Marcia ten Dam.

Tot op de manege iedereen,  
veel groetjes Veronique



## In het hoefijzertje



Een nieuwe rubriek om iemand even in de spotlights te zetten.

Deze keer is dat Arnold Prinsen!

Arnold's dochter rijdt nog niet zolang bij ons op stal, toch heeft hij al vele klusjes verricht: plankborden ophangen voor de instructie, timmeren, afzuigkap schoonmaken, elektrisch..., en hij is ook lid geworden van de sponsorcommissie. Heel fijn Arnold! Bedankt en tot het volgende klusje...

# Oranjeconcours 2005

## Springen en Dressuur



Dit jaar zal Ponystal Hengelo voor de **25ste keer** het Oranjeconcours gaan organiseren. Dit kampioenschap zal op 30 april gehouden worden op het terrein van Ponystal Hengelo aan de Zuidelijke Havenweg 30 te Hengelo.

Deelname staat open voor ruiters en amazones die woonachtig zijn in Hengelo of lid zijn van een Hengelose manege. Er kan worden gereden zonder startkaart.

Aanmelden kan bij Monique Spaan 074-2506543  
of Erna de Graaf 074-2424141.

Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om te komen kijken!

# Andermans spullen...

Ook onze dochters hebben enkele jaren geleden het paardrijden als hobby ontdekt. Nadat duidelijk was, dat ze hier veel plezier in hadden, zijn er ook steeds meer nieuwe ruitersportartikelen aangeschaft.

Beugelblokken, poetspullen, laarzen, rijbroek, schoenen, zweep, cap, chaps of hoe die dingen ook mogen heten, ach jullie herkennen dat vast wel.

Op die lesdagen liggen veel van die spullen bij de rijbak of in de kantine. Door alle activiteiten liggen deze spullen eigenlijk onbewaakt en voor het grijpen.

Niemand zal in eerste instantie raar opkijken dat iemand een koffer of tas met paardrijspullen opent. Daar sta je in eerste instantie niet altijd bij stil, tot dat.....

Nadat al eens eerder de beugelblokken plotseling uit de koffer met paardrijspullen waren verdwenen en ik ook al eens een clublid spullen heb laten terugleggen in de koffer van één van mijn dochters, was het op een zaterdag in november opnieuw raak.

Nu ging het om een cap. In eerste instantie gingen we er nog van uit dat er sprake was van verwisseling aangezien er een andere cap bij de koffer met paardrijspullen lag. Die dingen zijn bijna altijd zwart, nietwaar? Die cap (kleinere maat en andere binnenvoering en niet voorzien van een naam) hebben we bij de zadelkamer achtergelaten, waar vaker gevonden voorwerpen worden bewaard.

De daaropvolgende zaterdag hebben we via de instructeurs in alle rijlessen gevraagd of iedereen zijn/haar eigen cap wel had. Er rijden immers wel meer leden

met dezelfde cap. Op het label aan de binnenzijde van de cap van onze dochter staat haar naam: Kirsten Eulderink.

Daarnaast heeft er twee maal een oproep op het prikbord gehangen.

Ik kan jullie wel bekennen dat ik de afgelopen weken meer dan eens met een gevoel van wantrouwen heb rondgelopen als ik andere leden met net zo'n cap zag rijden.

Helaas hebben wij de cap niet teruggevonden / teruggekregen. Voor mij was het echter duidelijk dat de cap doelbewust door iemand is meegenomen. Ik geloof eigenlijk ook niet meer dat de cap nog zal worden teruggegeven. Uiteindelijk hebben we daarom in februari noodgedwongen een nieuwe cap gekocht (winkelprijs: 55 euro). Stilletjes hoop ik (en waarschijnlijk tegen beter weten in) er op, dat het geweten van die ander gaat knagen en hij/zij de cap alsnog vergoed.

Ik heb me overigens ook geërgerd aan het feit dat iemand de briefjes met onze oproep van het prikbord heeft verwijderd, zonder dat even met ons kort te sluiten. Op het laatste briefje hebben we zelfs nadrukkelijk aangegeven het briefje juist te laten hangen, nadat het eerste briefje al binnen één week van het prikbord was verwijderd. Middels deze briefjes hebben wij die leden willen bereiken, die niet in de les zijn gevraagd of ze de juiste cap wel hadden.

Verder heb ik de afgelopen weken ook van meerdere leden, ouders en/of vrijwilligers gehoord, dat er vaker spullen ongewenst van eigenaar veranderen. Persoonlijk vond ik de meeste reacties nogal tam, alsof

het de gewoonste zaak van de wereld is, dat er spullen verdwijnen. Voor een vereniging met vooral jeugdige leden vind ik het echter te gek voor woorden, dat je de paardrijspullen niet meer bij de rijbak of in de kantine kunt zetten, zonder het gevoel te krijgen dat er wel eens iemand kon gaan "shoppen".

Wat is dan de oplossing? Dat is moeilijk aan te geven en ook een beetje afhankelijk van de situatie en verblijftijd op de manege. Zo is het aanschaffen van afsluitbare opbergkastjes, die b.v. gehuurd kunnen worden, een goede en te overwegen aanvulling (denk daarbij ook aan de lockers in kleedkamers bij sporthallen en zwembaden).

In elk geval geldt vooral het advies dat een ieder zijn/haar spullen zoveel mogelijk in de gaten moet houden, de koffers en/of tassen gesloten te houden en de caps voor en na de les aan de tas of koffer te bevestigen. Verder blijft het verstandig om je spullen duidelijk van je naam te voorzien of te voorzien van een ander duidelijk kenmerk.

Intussen doe ik bij deze maar een beroep op een ieder: Blijf van andermans spullen af!

Freddy Eulderink, Achterhoekse Molenweg 147, Hengelo



## Hey allemaal

Ik ben Amy zoals velen wel zouden weten, ik ben hier zo ongeveer 8 jaar geleden begonnen met rijden op zaterdag. Ik kreeg toen les van Stephanie en later van Judith. Mijn eerste les was op Catootje, daarnaar reed ik op Bianca wat ik altijd heel leuk vond. Naar 1,5 jaar ben ik op vrijdag gaan rijden, kreeg toen les van Monique Boxelaar. Ik begon die les op Jasper, waar ik eerste mee werd met onderling Concours (proef 1), al gauw ben ik op Nikita

Gaan rijden en heb daar 3,5 jaar op gereden. Daarna heb ik nog een tijdje in de paardenles op woensdag gereden, les van Kirsten.

Ben toen op Candy gaan rijden en nog tijdje op Shirly jammer genoeg zijn ze allebei er

niet meer. Shirly is overleden aan koliek en Candy is al bijna 2 jaar geleden in de grote vakantie in het prikkeldraad blijven zitten. Haar pezen waren door midden en konden niet meer hersteld worden.

Naar de vakantie ben ik op zaterdag gaan rijden. Ik heb tijdje vast op Otje gereden maar ik rijd nu niet meer op vast paard maar dat kan nog wel veranderen. Ook zit ik al bijna weer 5 jaar in de stallen groep



wat ik nog steeds graag doe.

Om de 5 weken voer ik ook op zaterdag. En zit ik sinds half jaar nu ongeveer in de feestcommissie. We hebben een paar leuke feesten gehad, jammer genoeg

was er niet veel opkomst voor

het kerstbal. De volgende keer beter. Misschien spreek ik jullie nog wel een keer.

Groetjes Amy



# Stripje van Renate Grobben





## Lieve Vendy fans

Zaterdag 12 februari had Richa (de moeder van Roos) naar de familie Schildkamp gebeld om te vragen of wij Vendy mochten bezoeken. En natuurlijk mocht dat.... de volgende dag zondag 13 februari was het zover (Merel, Roos, Mascha en Evelien) gingen op weg naar Vendy. We zaten in de auto en we vonden het allemaal erg spannend..... want we hadden er super zin in! Toen we er eindelijk aankwamen zagen we Vendy niet meteen staan, Maar opeens zag Roos de mooie bles van Vendy! En we riepen allemaal tegelijk, Vendy!!! En Vendy begon keihard te hinniken. Meneer Schildkamp kwam naar buiten om ons te begroeten. Toen mochten we Vendy uit het stalletje halen en gingen haar poetsen. Vendy zag er heel oud uit ze had allemaal kale plekken, die had ze door haar deken gekregen. Maar ze was nog steeds even lief! We hebben haar heel lang gepoetst tot dat ze helemaal mooi glom. We hebben haar heel veel wortels, appels en brokjes gegeven wat ze heel lekker vond. Toen mochten we nog even met haar buiten lopen. Roos en Evelien gingen Top Fit uit de stal halen en intussen gingen Merel en Mascha alvast met Vendy lopen. Het was heel gezellig. We mochten ook nog in de wei op Top Fit zitten.

Vendy is wel oud maar nog steeds heel sterk en ook nog wel ondeugend maar ze is nog wel super lief. In de wei stonden heel veel diepe plassen water, als Top Fit er in ging wou Vendy er ook in dikke vriendjuhs duss... en ze spetterde ons helemaal nat. We hadden ook heel erg geluk dat we nog naar buiten konden er heel slecht weer was voorspeld, we hadden nog veel met Vendy en Top Fit in de wei gespeeld. Toen begon het te regenen en gingen we met Vendy en Top Fit naar de stal. We gingen Vendy en Top Fit helemaal weer mooi poetsen omdat ze weer helemaal vies waren geworden door het spelen in de modder, En we hebben ook nog veel geknuffeld. We hadden ze toen ook nog veel lekkers gegeven. Toen brachten we eerst Vendy en Top Fit naar de stal en hebben we de stal aangeveegd meneer Schildkamp vroeg of we wat wouden drinken met wat lekkers erbij. Inmiddels was de middag al weer voorbij. We hadden uitgebreid afscheid genomen van Vendy. We hebben meneer Schildkamp bedankt en hij zei jullie mogen rustig nog eens terug komen.

Bedankt familie Schildkamp

Je blijft voor altijd onze droompony en we houden van je Vendy...

Groetjes en -x-x-x- Roos en Merel.....  
En natuurlijk.... Hoefjes van Vendy



# Paardenrassen: de Tinker



Het ontstaan van de Tinkers, ook wel 'gypsy horses' genoemd, is omgeven door mysterien. De Roma, die deze dieren als eerste fokten, gaven informatie alleen mondeling door en liefst niet aan buitenstaanders. Bekend is wel dat het ras zo'n honderdvijftig jaar bestaat en van oorsprong Engels is. Vanaf het moment dat de zigeuners paard en wagen gebruikten, waren vooral de bonte paarden, die ontstonden uit toevallige kruisingen, geliefd. De Roma wilden graag sterke en intelligente dieren en fokten deze paarden daarom met rassen die dit soort eigenschappen hadden, zoals de Clydesdale, Shire en Fell. Er ontstonden zo verschillende types Tinkers, met stokmaten

tussen 1,30 en 1,60 meter. Toen Ierse reizigers (de Tinkers) naar Engeland kwamen, begonnen ze een levendige handel met de Roma, onder meer in paarden. Zo kwamen de paarden ook in Ierland terecht. Nu het ras zo populair wordt, is men wel begonnen met het verzamelen van informatie over Tinkers. Tot nu toe is het Nederlands Tinkerstamboek het enige officieel erkende in Europa. Er worden vier typen onderscheiden: de Romany Vanner, Romany Cob, Romany Grai en Scudder. De eerste twee zijn hierbij de robuustere dieren. De Grai is meer verfijnd qua bouw en de Scudder is een Tinker met draversbloed. Het zijn sterke paarden met een

lief karakter. Ze zijn rustig, leergierig en echte doorzetters. Het is een prima paard voor recreatief gebruik: of je nu aangespannen rijdt, wilt springen of westernrijden. Ze zijn er in zwart- en bruinbont, maar ook in combinaties ervan. Vaak hebben ze ook een of twee blauwe ogen (maanogen), wat ze een heel apart aanzien geeft. Hun beharing is zo overdadig dat hun manen en staart soms tot op de grond komen. En, ze hebben soms zelfs een snor!

*Bron: Paard & Co.*

Wist je dat er hier in de buurt een Tinkerstal is? Tinkerhoeve De Bonte Parels is te vinden in Zenderen, aan de Zeilkerweg 8. Kijk voor info op hun website: <http://www.tinkerhoeve.nl>



# Boekentips

## Het Belgisch trekpaard



Ze zijn krachtig, hebben een groot uithoudingsvermogen en een zacht karakter. Ooit waren ze onmisbaar in de landbouw en transportsector. Nu is het houden van het Belgische trekpaard pure luxe. Paul de Brauwer schreef een dik boek over dit indrukwekkende paard: maar liefst 180 pagina's. Voor de echte liefhebber dus!

Het Belgisch trekpaard, een levend monument. Paul de Brauwer. Uitgever Lannoo, ISBN 9020958291. Prijs 49,95

## Paard en voer



Sportbrokken, muesli, granenmix.. de paardenvoerwinkel lijkt tegenwoordig wel een delicatessenzaak. Alles over het voeren van paarden is te vinden in het boek Paard en voer.

Het goed voeren is een hele kunst en uiterst belangrijk. Wat je voert en hoeveel is afhankelijk van de energiebehoefte van het paard. Dat hangt onder meer af van het ras, maar ook van het type. Het boek bevat een enorm aantal feiten, tips en tabellen: alles wat een paardenliefhebber van het voeren wil weten staat er in.

Een ideaal naslagwerk en een aanrader voor iedereen die altijd al alles over voeren wilde weten zonder alleen afhankelijk te zijn van de informatie van de voederfabrikant.

Paard en voer. Andrea Ellis. Uitgever Roodbont. ISBN 90 75 28 05 80. Prijs 17,90

## Paard & Pony Tipboek



Je koopt een paard, zet hem in een stal, geeft hem goed voer, laat hem op de wei en uit dank zal hij altijd een betrouwbaar en werklustig maatje zijn. Helaas is de praktijk niet altijd zo. 'Bezint eer ge begint' is dan ook het motto van

Josephine Knowles. Ze schreef het Paard & Pony Tipboek. Er is werkelijk geen denkbaar probleem of Knowles behandelt het wel in dit boek. Ze legt uit waar je op moet letten bij aanschaf van een paard, wat je moet doen met een paard dat overal van schrikt, en nog veel meer.

Paard & Pony Tipboek, Josephine Knowles. Uitgever Tirion. ISBN 90 52 10 56 93. Prijs 14,98



# Wist u dat...

- ☺ Sissy Alberthy irriteert
- ☺ de stalgroep eigenlijk de poepgroep heet
- ☺ Alberthy heel fijn galoppeert
- ☺ Anne best met Tanja concours wil gaan rijden
- ☺ Daisy en Manon graag met hun chaps verkeerd om rijden
- ☺ Nadja lief was toen ze hier kwam en nu af en toe eigenwijs
- ☺ Mark net een meisje lijkt met zijn mooie lange haar?
- ☺ Kleine Koen en Manon het perfecte stelletje zijn?
- ☺ Ria (moeder van Nastenka) nooit meer op een paard gaat zitten
- ☺ ze op bladzijde 17 uitlegt waarom



advertentie

## GEZOND AFSLANKEN

samen sterk bij **DREAM LINE**

www.dream-line.nl

**BASIS IS DE BEKENDE SCHIJF VAN VIER.**

**AFSLANKEN EN MET EEN GEZONDE EETGEWOONTE VERDER!**

- \* elke dag 3 volle maaltijden, dus geen honger
- \* geen supplementen nodig, dus goedkoop
- \* met alledaagse voedingsmiddelen
- \* geen punten tellen, dus eenvoudig
- \* veel voedingstips / info en heerlijke recepten
- \* goede begeleiding in groepsverband

**CURSUSPLAATS(EN):** (u kunt elke week beginnen)

**Hengelo, IVCH, Piet Heinstr. 81 di-avond van 19:30-20:30 uur**

Opgave bij cursusleidster : Trees Molthof, Tel. : 074 -2912362

**BETAALBAAR:** Inschrijfgeld éénmalig € 10,-. Cursusgeld elke week slechts € 6,-.

Eerste 2 weken van januari inschrijfgeld € 5,=



# T e k o o p T e h u u r G e v r a a g d

## Te koop:

Rijlaarzen, maat 33, 5 euro  
Anne Visser, 074-2911320

Grote cavia/konijnenkooi,  
20 euro. 074-2430153

## Gezocht:

Wie heeft er een weidesleep (4 tot 6 meter breed) voor ons?

Wie heeft er voor ons een klein trekkertje, om het zand in de binnen- en buitenbak glad te maken?

Wie heeft nog emmers voor de stal?

*Heeft u iets te huur, te koop of bent u ergens naar op zoek: neem contact op met de ponystal of stuur een mailtje naar [hinnikbode@esthan.demon.nl](mailto:hinnikbode@esthan.demon.nl)*

## Koop bij onze adverteerders !

## Oproepen en mededelingen



Er staat een bak in de kantine voor opgave vrijwilligerswerk. Je kunt altijd een keer meelopen met kantinediensten of voor een klusje om te kijken of je het leuk vindt en gezellig. Je kunt je ook opgeven als reserve of misschien 2 zaterdagochtenden per jaar voor een grote klus.



Op dinsdag 29 maart om 19.30 is in de kantine een vergadering voor alle vrijwilligers die voeren. Ook als het je wat lijkt om ook eens te voeren en als je vragen hebt mag je langs komen. Dion Wijnhove, 074-2430153. [d\\_wijnhoven@hotmail.com](mailto:d_wijnhoven@hotmail.com)



Wie wil er om de 5 weken een kantinedienst draaien van 13.00 tot 16.30 uur? Je mag ook met zijn tweeën, is gezelliger maar je kunt ook om en om doen dan hoef je maar eens in de 10 weken. Marja: 074-2567942



Graag allemaal op tijd komen voor de les, of bellen als je later komt



Fijn dat er nu minder gerookt wordt in de kantine! Denk aan je gezondheid...



Wegens tijdgebrek en te weinig mensen worden er dit jaar helaas geen paasactiviteiten georganiseerd.

# Aan de andere kant van de wereld...

In december en januari was ik in NIEUW ZEE-  
LAND!!!

Daar heb ik natuurlijk ook paardgereden, want vijf weken zonder paard kan ik niet!

Ik heb eerst gereden op Jonah, die was heel lief. Na de rit door het bos gingen we nog even in de rivier de hoefjes afspoelen. Jonah wilde eerst niet in de rivier, maar uiteindelijk ging hij toch. Toen hij in de rivier stond ging hij water naar z'n buik spatten en werd ik helemaal nat.

De volgende rit reed ik op Ginger, een merrie.



Toen ze de wind voelde op het strand ging ze helemaal met haar koppie in de wind staan en galopperen.

We zouden een uur gaan rijden, maar ik moest Ginger helemaal van de andere kant van de wei ophalen, dus dat duurde al een uur.

De derde rit was op Jacardi, ook een hele lieve merrie. We reden samen met drie mensen die nog nooit hadden gereden, dus dat was een erg rustig ritje.

Ik heb nog wel even kunnen draven, want op een lang stuk gingen de gids en de mensen die niet konden rijden een stuk vooruit stappen. Mamma en ik moesten toen halthouden, en toen zij aan het eind waren konden wij aandraven of galopperen.

Anne Visser

# De stalgroep



Hallo,

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Femke de Zwart. Ik rijd nu sinds ongeveer 3 jaar bij Ponystal Hengelo en heb het hier erg naar mijn zin. Ook ben ik actief als vrijwilliger in de stalgroep.

Ik heb gezegd dat ik wel in de Hinnikbode verslag wil geven over de stalgroep. Ik zal zoal wat vertellen over hoe het er bij ons aan toe gaat en wat er allemaal is gebeurd.

Wij, de stalgroep werken op zaterdag op de manege. Velen van jullie zullen ons al wel eens gezien hebben met een greep in de hand of boven in de kantine. Wij zijn nu met ongeveer 12 vrijwilligers die ervoor zorgen dat de stallen van de pony's en paarden uitgemest worden en dat de manege en de stallen er netjes uitzien.

Hoe ziet onze dag eruit:

Om 9 uur 's ochtends is iedereen aanwezig en drinken we altijd even wat samen, en kletsen we wat bij. Dat is altijd erg gezellig! Tegen half 10 gaan we naar beneden en beginnen we in de ponyloods met de stallen uit te mesten. We proberen altijd voor dat we gaan eten klaar te zijn met deze stallen. Vaak gaan er ook alvast een paar mensen naar de paardenstallen, aan de andere kant (naast de rijbak) om daar alvast te beginnen met het uitmesten en/of opstrooien van stro.

Rond 12.00 / 12.30 uur gaan we met z'n allen naar de kantine en daar eten we dan gezamenlijk gezellig wat.. Want van de hele ochtend in de buitenlucht krijg je wel trek! Als het werk voor het eten nog niet helemaal klaar is gekomen, maken we dat erna nog even af. Dan moeten we natuurlijk alles nog aanvegen en netjes opruimen.

Ook is er altijd nog wel wat tijd om even wat leuks voor jezelf te doen, sommige mensen hebben bijv. tussendoor les en anderen gaan gezellig ouwehoeren of met de paarden knuffelen. Aan het eind van de middag tegen half 5 voeren we met z'n allen de paarden en pony's, want die hebben ook na al dat geloop met kindertjes op hun rug wel trek! Als het voeren geklaard is, drinken we meestal nog even wat met de mensen die er nog zijn en sluiten we de zaterdag op stal af en verheugen we ons op de volgende zaterdag!

Namens alle paarden en pony's willen we de vrijwilligers in de stalgroep erg bedanken voor het verschonen van hun lekkere bedje!!! BEDANKT!!!

Tot de volgende Hinnikbode!

Groetjes,  
Femke



# Een witte hoef

Vroeger geloofde men dat een paard met één witte hoef geluk bracht. Dit bijgeloof zou door de kruisvaarders vanuit Arabië meegenomen zijn naar Europa. De Arabieren geloofden dat

een paard met een wit been of witte voet geluk bracht. Zulke paarden waren dus ook waardevoller in hun ogen.

Tegenwoordig doen er wel eens verhalen de ronde die je het omgekeerde doen geloven. Witte hoeven zouden namelijk gevoeliger zijn voor verschillende hoefaandoeningen. Paarden met witte aftekeningen aan de benen hebben meestal ongepigmenteerde hoeven.

Meestel denkt men dat gepigmenteerde hoeven sterker zijn dan ongepigmenteerde hoeven. Chemische analyses hebben aangetoond dat er geen verschil is in de samenstelling van het hoorn en dus ook niet in de sterkte ervan. De zwarte kleur geeft ons enkel een gevoel dat deze hoef robuust en sterk is, terwijl we wit met zwakte associëren.



## Smooky....!

Twee foto's die bijna 27 jaar geleden zijn gemaakt...

Tijdens de braderie in de Weemenstraat in augustus 1978 kon je met Smooky op de foto!





# Weddenschap

Ik ben Ria, de moeder van Nastenka Spaan. Nastenka heeft les van Monica op donderdag van 19.00 tot 20.00 en daar kom ik ook meestal wel even kijken. Het is altijd een heel gezellige les, al lijkt het soms wel een kippenhok.

Omdat Nastenka het elke ochtend weer zo moeilijk vindt om uit haar warme bedje te komen heb ik met haar een weddenschap afgesloten. Ik was zeker dat ik dat wel ging winnen.

STOM STOM STOM.

We hebben gewed dat ze 14 dagen voor kwart voor 8 moest op staan en dan zou ik wel uitstappen op haar pony. Dit had ik nooit moeten zeggen want ik vind dat doodeng.

Nou, je raad het al, ik heb de weddenschap verloren.

Met de bibbers in de benen ging ik de bewuste avond naar de manege.

Nastenka rijdt meestal op Sissy, die is zoouououou groot, daar heb ik wel een ladder voor nodig om er op te komen.. Die avond reed ze op Nadja. Moest ik daar gelukkig mee zijn??

Nee dus, toen ik er naast stond leek ook Nadja heel erg groot. Maar goed, sportief blijven en er op. Natuurlijk lukte dat niet, stijve hark dat ik ben, en toen ik half zat ging ze er al van door. Ik had het gevoel dat ik bij iedere volgende stap onder haar buik zou hangen. Jeemig, wat wordt je dan door elkaar geschud. Hoe krijgen jullie het voor elkaar om zo mooi te blijven zitten.

Ik heb het overleefd, maar ik sluit nooit meer een weddenschap af.





Ik vind Joep het leukst.  
omdat ik daar heel goed op kan rijden.  
En toen ik op Hurby ging viel ik er bijna af  
omdat hij in de galop ging.  
Rosina

Ik rij altijd op youp ik heb ook wel eens op ukki  
en katootje gereden maar ik heb het meeste op  
youp gereden. youp is het liefst vind ik.  
Emma



Halo ik ben Manon, en ik rij op luna.  
ik ben er afgevallen, eerst durfde ik niet  
meer te rijden, maar nu wel weer.  
Someg mochten er naast lopen zoals sandera.  
Manon Wenger



Hallo ik ben Romee Tenoever.  
en ik rij op rakker, en toen ik voor het eerst op  
rakker moest ging mijn voet er uit.  
toen durfde ik niet meer op rakker  
en ik moest weer op rakker en toen ging het nog  
goed hoor.

Het heeft manen en een staart en het zegt woef  
antwoord: een paard die vreemde talen bestudeerd.  
Van Rianne & Joël & Miriam

Wat is rood en springt op groen?  
tgingt een tomaat die op een groen blaadje springt



# Goh, dat wist ik niet!

## Groene weides

Het is soms moeilijk aan de verleiding te weerstaan je paard uit de weide te houden na de winterrust. Toch is het goed om even geduld te hebben. Het eerste gras is namelijk heel eiwitrijk waardoor bij te grote hoeveelheden de kans op koliek bij je paard erg groot wordt. Je paard zal ook sneller eten dan het gras groeit waardoor je al vlug een zielig ogend stukje land over houdt. Wacht tot het gras minstens 15 centimeter lang is. Als je dan besluit de paarden op de weide te laten, zijn een paar minuten voor de eerste dagen zeker genoeg. Je kan beter te voorzichtig zijn en geen risico nemen. Na deze minuutjes weidegang geef je ze wat hooi. De dagen daarna laat je ze telkens wat langer op de weide.



## Hoe groot moet een stal zijn?

Een stal voor een paard moet minstens 3,50 m. bij 4,25 m. zijn. Voor een pony is 3,00 m. bij 3,50 m. het minimum. De deuren moeten 2,40 m. hoog en minstens 1,20 m. breed zijn. Het plafond moet voldoende hoog zijn, het paard moet zeker 45 kubieke meter ruimte hebben om frisse lucht te kunnen krijgen.



## Oormassage

Nerveuse en wat onrustige paarden worden vaak rustiger als je een van de oren gaat masseren. Het is wel belangrijk dat je het paard rustig en vriendelijk benadert. Voorzichtig met de hand naar het oor toe gaan, bijvoorbeeld strelend over de hals en rustig toespreken en dan voorzichtig naar boven richting het oor. Zachtjes het oor vast nemen en naar beneden knikken en stillletjes kneden. Zelfs paarden die liever niet aan hun hoofd worden aangeraakt kunnen vaak genieten van een oormassage.

Er wordt zelfs gezegd dat zo'n oormassage de pijn bij koliek kan verminderen en bij merries een rectaal onderzoek in verband met drachtigheid vergemakkelijkt.

## Poetsen

Poetsen verzorgt het uiterlijk van een paard en houdt het gezond. Het verwijdert overtollig huidsmeer en zweet, stimuleert de doorbloeding en de werking van de lymfeklieren en het bevordert zelfs de spankracht van de spieren. Een flinke poetsbeurt heeft het meeste effect als het paard gewerkt heeft, de huid warm is, de poriën open staan en huidschilfers en stof naar de oppervlakte zijn gewerkt.



bron: [www.paardentips.com](http://www.paardentips.com)

Ook al is het al een tijdje 2005, en kerst allang voorbij, toen de redactie van de Hinnikbode deze ponycollage in de kopijbak vond, wilden we die toch graag in de Hinnikbode zetten. Hij is gemaakt door Lieske v.d. Voort en Marleen Aarninkhof.



# W o o r d z o e k e r

N P G S C H A A P S E U Q K H  
J I I O L I F A N T U C P M B  
I K Y T W A P V D R A A P I C  
W L D O A F H T W N K B E P Q  
Z E T C A V I A E P O A C J D  
K R P K K E W R R P B X T J A  
I R I W H L N R G N N V V E M  
U A A K O D Y E H E E I C W R  
B H A O N M L T A O E S E U T  
G C G N D U J A M K T S I E E  
N S E I H I B W S L S E R E I  
A V P J G S G T T A T N R L K  
H N A N Q R I M E K R P E D R  
J I P H U E C O R F E X M X A  
L F L Y R A N K A N A R I E P

CAVIA  
DWERGHAMSTER  
HANGBUIKZWIJN  
KALKOEN  
KANARIE  
KATER  
KONIJN  
LEEUV  
MERRIE  
OLIFANT  
PAARD  
PAPEGAAI  
PARKIET  
SCHAAP  
SCHARRELKIP  
STEENBOK  
STIER  
VELDMUIS  
VISSEN  
WAAKHOND  
WATERRAT

## R a a d s e l

Er zijn 4 kabouterijtjes aan een kant van een eng bos. Ze moeten door het bos naar de andere kant. Ze hebben maar een lampje bij zich. Dat lampje geeft maar genoeg licht voor 2 kabouters. De kabouters kunnen ook niet allemaal even snel lopen. Een doet het in 1 minuut, een in 2 minuten, een 5 minuten en een in 10 minuten. Wanneer er twee kabouters aan een kant van het bos zijn, dan moet er natuurlijk een kabouter weer terug om het lampje terug te brengen. Hoe snel kunnen de kabouters aan het andere kant van het bos komen?

(oplossing op blz. 22)



# E z e l !

Een vader neemt zijn zoon mee naar de markt om een ezel te kopen. Ze doen een goede koop en beginnen het hele eind naar huis toe te lopen.

Na een flink stuk stappen heeft de vader medelijden met zijn zoon en zet hem op de rug van de ezel. Na een tijdje lopen, krijgen ze allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd door mensen die ze voorbij lopen. 'Zo een jonge kerel die zijn arme vader laat lopen, foei!' De jongen schaamt zich en vraagt of de vader op het ezeltje gaat zitten.

Nog geen kilometer verder beginnen er weer mensen de vader te verwijten dat hij lui is en dat het een schande is dat hij de jongen naast het ezeltje laat lopen. Ze besluiten daarom maar samen op de ezel te gaan zitten.

Na een paar boze blikken van omstanders krijgen ze al vlug de eerste scheldwoorden naar het hoofd geslingerd, van dierenbeul tot allerlei andere variaties.

Vader en zoon, die het allemaal goed willen doen, besluiten dan maar op zoek te gaan naar een houthandel. Als ze er eentje vinden, maken ze samen een toestel waarmee ze de ezel kunnen dragen. Na een vermoeiende tocht en smachtend naar eten en drinken komt moeder hun al tegemoet gelopen. 'Nou!', zegt ze: 'kon die ezel niet zelf lopen!'

Vader en zoon kijken elkaar aan, halen hun schouders op en zeggen: 'Het is ook nooit goed...'

Moraal van het verhaal: Je kan het nooit voor iedereen goed doen, dus je kan maar beter doen wat in jouw ogen het beste is...



Het is toch eigenaardig. Bij het kaarten heb je altijd geluk en op de renbaan nooit. Hoe komt dat eigenlijk? Heel eenvoudig, paarden kun je niet schudden.

Staan twee paarden in de wei. Zegt het ene paard tegen het andere: "Lekker weertje he?"

## P A A R D E N M O P P E N

Waarop het andere paard antwoordt: "Hou je mond, paarden kunnen niet praten."

Het staat in de wei en draagt een gouden ketting... Een Shetland Sjonnie!

Een paard zocht werk en besloot om naar het arbeidsbureau te gaan.

De verbaasde man achter de balie zocht in de databank en kwam met een perfect baantje.

"Bij een circus zoeken ze een pratend paard."

"Wat is daar zo mooi aan?"

vroeg het paard.

"Ik ben gediplomeerd loodgieter."

In een dierentuin wil men een paard met een zebra kruisen. Na veel lawaai en gerommel lukt het toch niet. De dierentuinbeheerder vraagt aan het paard: wat zit je nou te donderjagen, wat is er mis? Zegt het paard: "zij wil haar pyama niet uittrekken!"



Oplissing lz. 21: in 17 minuten Eerst 1 en 2. (2 minuten) Dan 1 terug. (3 minuten) Dan 5 en 10 (13 minuten). Dan 2 terug. (15 minuten). Dan 1 en 2 (17 minuten).

## Slot Okésions Hengelo.

Specialist in occasions in de prijsklasse tot € 5000,-  
Doorlopend keuze uit 25 occasions.  
Meerdere occasions vanaf € 250,- met apk.  
Onze actuele voorraad kunt u bekijken op onze website;  
[www.slot-okesions.nl](http://www.slot-okesions.nl)



Slot Okésions Hengelo  
Industriestraat 232  
7553 CX Hengelo

074 - 24 37 031  
06 - 50247841

### HORSEPEOPLE RUITERSPORT DELDEN

- Meer dan 300 m2 Ruitersportartikelen
  - Ook voor het wassen van uw paardedekens
  - Diverse merken, o.a. BR, Mountain Horse, Harry Horse, Horka, enz.
  - Deskundig advies
  - Onze openingstijden
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Maandag               | 10.00 - 18.00 uur |
| Dinsdag t/m donderdag | 9.00 - 18.00 uur  |
| Vrijdag               | 9.00 - 21.00 uur  |
| Zaterdag              | 9.00 - 17.00 uur  |

Kortestraat 13 • 7491 AX Delden  
tel. 074 376 21 27 • Fax 074 376 62 87

  
**Dier, Tuin  
& Horsepeople**

## Lekker op de fiets naar je club!

*Bij mooi weer extra lang in de zon  
en bij regen ben je toch al nat.*

**Woensdag's gesloten**

## GEERDINK FIETSEN

Geerdinksweg 36  
7555 DN Hengelo (O)

Telefoon 074 - 2913429  
Fax 074 - 2503413

de  
EIGEN ZAAK

Training, coaching en diensten  
voor starter en ondernemer

[www.de-eigen-zaak.nl](http://www.de-eigen-zaak.nl)

074 - 291 51 90

Specialisten voor het kleinbedrijf

# Cafetaria Tuindorp

Voor al uw snacks, maaltijden,  
soft-ijs

(ook bezorgdienst voor bedrijven)

Dieselstraat 1

7553 TH Hengelo

tel. 074 - 291 43 13

fax. 074 - 250 84 29

[www.cafetariatuindorp.nl](http://www.cafetariatuindorp.nl)



# 19 TOEN

Langestraat 18 Hengelo Tel. 074-2503010

VERRASSENDE WOONACCESSOIRES VAN  
ART-DECO TOT SEVENTIES, SPECIALISATIE:  
VERLICHTING (OOK GISPEN).

Openingstijden:

maandag	gesloten
dinsdag	13.00 - 18.00
woensdag	13.00 - 18.00
donderdag	13.00 - 21.00
vrijdag	13.00 - 18.00
zaterdag	10.00 - 17.00

Voor al uw: Wasautomaten  
Hifi-apparatuur  
KTV- en video-apparatuur  
Nieuw: Keukeninbouwapparatuur  
en Keukenhulpen



LEUVELD ELECTRO CENTRUM

*Kiek op techniek*

- \* door collectieve inkoop met 400 URN leden altijd de laagste prijs
- \* geen voorrijkosten
- \* eigen technische dienst
- \* tot 6 jaar garantie
- \* gratis thuis bezorgen

\* Deldenerstraat 195-197 \* Hengelo \* Tel: (074) 250 4444



**AIRCO OOST**  
Nederland

Koekoeksweg 66  
7557 PJ Hengelo (O)  
Tel 074-2470940  
Fax 074-2470941  
[airco.oostnederland@home.nl](mailto:airco.oostnederland@home.nl)  
Mobiel 06-13509925  
[www.airco-oostnederland.nl](http://www.airco-oostnederland.nl)  
**Airconditioning &  
Klimaatbeheersing**