



de hinnikbode

nummer 2, zomer 2003



Ponystal Hengelo



Bert Bertelink

fotografie

Langestraat 20 - 7551 DZ Hengelo ov - Telefoon 074 - 291 00 16



Gespecialiseerd in SKATEWEAR !

**GANGBOY FREAKS NO-FEAR ADIDAS
NIKE FILA SOUTH-POLE FUBU**

Vestigingen:

Molenstraat 9, Hengelo, 074 - 2433000
Geerdinksweg 10a, Hengelo, 074 - 2437658
Grootestraat 26, Oldenzaal, 0541 - 512220
Grotestraat 107, Almelo, 0546 - 820244

Openingstijden:

dinsdag	13.30 - 18.00 uur
woensdag	13.30 - 18.00 uur
donderdag	13.30 - 21.00 uur
vrijdag	13.30 - 18.00 uur
zaterdag	09.00 - 17.00 uur

**10% korting
voor leden
van Ponystal
Hengelo !**

**Drienerstraat 6
7551 HG Hengelo
074 - 29 14 163**



HET TEXTIELHUIS

**Twekkelerweg 130
Hengelo
tel. 074 - 24 27 497**

Colofon

De Hinnikbode is een uitgave van Ponystal Hengelo en verschijnt vier keer per jaar.

Bestuur ponystal:

Erik van der Meulen, voorzitter
Rob Johannink, secretaris
Mark Roescher, penningmeester
Miranda Harink, instructieleidster
Gert Huizing, bouwtechnische zaken
Ineke van Beelen, algemene zaken/
veterinaire zaken

Redactie Hinnikbode:

José Grobben
Jenny de Groot
Sietzke Huizing
Annie Lelifeld
Frits Nijhuis
Bea Wijnhoven

Op de voorkant: Othello

Kopij voor de volgende Hinnikbode graag uiterlijk **1 september** inleveren: in de kopijbak (staat in de kantine) of per mail: hinnikbode@esthan.demon.nl



Vereniging Ponystal Hengelo
Zuidelijke Havenweg 30
7554 RR Hengelo

secretariaat: Postbus 812
7550 AV Hengelo
telefoon manege: 074-2421402
ABN-AMRO bankrekeningnummer:
59.04.27.393
Kamer van Koophandel nr:
40073047

Van het bestuur...

Hallo allemaal!

In iedere Hinnikbode schrijft een van de bestuursleden een stukje. Nu is het mijn beurt.

Ik ben Ineke van Beelen en ik heb de taak veterinaire beheer: dit houdt in dat ik probeer de paarden en pony's gezond te houden. Bij deze taak moeten jullie allemaal helpen door goed voor de dieren te zorgen voor en na het rijden. Houd er dus rekening mee dat als je naar de manege komt om te rijden, je veel meer tijd nodig hebt dan de 50 minuten van de les.

Je moet voor en na het rijden goed de hoeven uitkrabben en vooral alle kleine steentjes eruit halen - deze kun je alleen maar zien als je genoeg licht hebt - en de zool met een borsteltje schoonborstelen. Als de steentjes blijven zitten veroorzaken ze zweren in de hoef en krijgt de pony of het paard veel pijn aan zijn hoef.



vooral op deze plekken zitten de steentjes

Jullie moeten ook het bit na het rijden goed schoon wassen. Behalve dat het vies is gaat vuil schuren in de mond en hierdoor krijgen de paarden en pony's wondjes en infecties waardoor ze niet fijn zijn met rijden.

Verder moeten jullie er voor zorgen dat je de dieren droog en schoon op stal of in de wei zet, zodat de vacht niet aan elkaar plakt en deze een goede bescherming biedt tegen kou, hitte wind en regen. Door het goed verzorgen van de paarden en pony's heb je ook direct in de gaten als er een probleem is.

Als je iets vreemds ontdekt meld dit dan direct bij de instructie, zodat zij indien nodig mij kan waarschuwen en ik eventueel de dierenarts erbij kan halen. De paarden en pony's zullen graag een uurtje met jullie willen rijden als ze goed verzorgd worden, dus bij deze wil ik jullie namens



hen hartelijk danken voor alle goede zorgen en veel knuffels voor iedereen die lief is voor ons.

Nu zal ik nog een stukje over mijzelf schrijven. De meesten van jullie weten inmiddels wel wie ik ben. Ik heb twee paarden in de privestall staan (hier mogen jullie niet komen...): China en Zapatero, afgekort Zap.

Ze staan altijd samen in de wei. Zap is al 22 en is in Amerika heel beroemd (in Nederland een klein beetje) omdat hij op de Olympische Spelen is geweest. Nu is hij met pensioen maar hij kan nog steeds heel mooi lopen. Hij vind zichzelf ook geweldig, en als je iets lekkers hebt kijkt hij heel schattig, maar als hij geen aandacht krijgt wordt hij kwaad en bijt hij zomaar, dan is het echt een brompot.

Zelf heb ik op de paardenschool in Brabant gezeten en dat was natuurlijk hartstikke leuk, maar wel zwaar, omdat we ook op school moesten slapen en iedere dag om 5 uur moesten opstaan om voor de paarden te zorgen. Op deze school liepen we de hele dag in een rijbroek, want we hadden naast engels, wiskunde en biologie ook dressuur, springen, longeren en alles over de verzorging van paarden. Natuurlijk ben ik er trots op dat ik het diploma gehaald heb, vooral omdat veel mensen er aan beginnen en het dan toch niet halen. Ik weet dat sommige van jullie ook naar deze school willen, maar je moet er goed over nadenken omdat het werk in de paarden heel zwaar is (vraag maar aan Arthur).

Ik denk dat ik voor nu wel genoeg geschreven heb. Als jullie vragen hebben over paarden mogen jullie dat altijd aan mij vragen.
Groetjes, Ineke

Geef de pen door...

Hallo allemaal!

Ik ben Sietzke huizing, ik ben 17 jaar jong en ik loop al zo'n 9 jaar op de ponystal.

Mijn eerste lessen waren van Judith Baks toen reed ik op Beauty. Beauty is er inmiddels niet meer.

Ik rijd nu op maandagavond 18:00 tot 19:00 uur. Ik heb les van Kim, en ik rijdt op Bobby. Onze les is gezellig. We rijden met z'n 7-en. Karin op Easy, Claudia op Puk, Maaïke op Othello, Ketaki op Candy, Jolien op Billy en Karina op Eddy.

Maandags ben ik vaak al vroeg op stal want dan heeft mijn zusje les. Ik eet maandags dan ook altijd op de ponystal.

Op school volg ik de opleiding Horeca ondernemer/manager of kort gezegd middelbare hotelschool.

Dat doe ik in Almelo op het ROC. Daar heb ik ook te maken met stage lopen. Mijn eerste stage heb ik gelopen bij Bistro 'De Postkoets' in Haaksbergen. Daar stond ik dan in de keuken en dat was heel gezellig. Het eerste jaar zit er voor mij nu bijna op. Ik heb alleen nog toetsen en daar na zijn er verder nog herkansingen. Ik ga zoals ik er nu voor sta met 99% zekerheid over. Daar ben ik wel blij mee.

Verder zit ik in de redactie van 'De Hinnikbode', en dat doe ik ook met plezier.

Ook ga ik wel eens uit in Enschede, dan ga ik vaak naar 'de 7e hemel', daar is het wel gezellig.

Mijn hobby's zijn: paardrijden, shoppen, uitgaan, koken en internetten.

Mijn vader is Gert Huizing, hij loopt als vrijwilliger op stal bij de bouwploeg en hij zit in het bestuur.

Mijn moeder is Ingrid Huizing en die is ook vrijwilligster, maar dan in de kantine. En mijn zusje is Anke Huizing en die helpt zaterdag met de stallen schoonmaken, dus ze is ook vrijwilligster.

Ik ben bij de redactie van 'De Hinnikbode' terecht gekomen doordat ik eigenlijk de instructie cursus wou volgen maar dat kon ik niet redden in verband met school.

En toen zag ik een formulier op het prikbord hangen dat er nog mensen werden gezocht voor 'De Hinnikbode' en dat leek me wel heel leuk om daar aan mee te werken.

Ik geef de pen door aan

Linda Besselink



	<p>Wij zijn heel blij met de geboorte van</p> <p>Bart</p> <p>Hij is geboren op 8 april 2003, weegt 4490 gram en is 53 cm lang.</p> <p>Gert en Marion Vos Marijolein Pastoorstraat 51 7555 ND Hengelo Tel.: 074 - 242 33 83</p> <p>Wij maken tussen 13.00 en 15.00 uur aanroep 21.83 uur</p>	<p>Een groot wonder, teer en klein. Maakt dat we voortaan met z'n drieën zijn.</p> <p><i>Thom</i> 22 mei 2003</p> <p>Thom weegt 3905 gram en is 52 cm lang.</p> <p>Sjoerd en Heidi Hofstede Industriestraat 193, 7553 CP Hengelo 074 - 242 11 98</p>
---	--	--

Paasbrunch

We hebben ook dit jaar weer een paasontbijt gehouden op de tweede paasdag.

We hadden eieren verstopt en ook een heel speciaal ei....

De vinder van dit ei heeft een leuk prijsje gekregen. Ook het kind dat de meeste eieren heeft gevonden heeft een kadootje gekregen.

In de Hinnikbode stond een mooie kleurplaat die ingeleverd kon worden.



Dit is maar door 1 meisje gedaan....

Zij heeft de kleurwedstrijd dus ook gewonnen!

We hebben ook weer eieren gegooid, en dat is natuurlijk weer een mooie smeerboel geworden.

Daarna hebben we als afsluiting met z'n allen lekker gegeten.

Het was heeeeeeeeeeeel gezellig en iedereen had zijn/haar buikje vol.

Wij hopen dat het volgend jaar op tweede paasdag weer net zo gezellig wordt als dit jaar!



Mijn ontmoetingen in de vreemde vallei

uit Rakkers Dagboek

Ik gallopeerde hinnikend door de wei. Mmm....

Ik stopte bij een vers groen appeltje dat mijn bazinnetje vergeten was..

Goed gedaan bazin! !!

Ik smulde er heerlijk van!!

Toen ik de appel op had ging ik lekker in de wei liggen. O jee het hek staat open! dacht ik bij mijzelf. Natuurlijk, ik Rakker, kon het niet laten om op reis naar een nieuw avontuur te gaan.

Ik stapte stevig door tot ik bij een bloemenvallei kwam. Ik stopte en ging grazen. Ik had erge honger want ik had toch al een heel stuk gestapt.

Allemaal nog gewoon en saai..

Nu zal ik mijn echte avontuur vertellen...

Toen ik de vallei achterliet kwam ik bij een groen-bruin-gouden berg. Op de berg groeide mals vers gras. Het smaakte fris. De berg

lag als een wand voor mij dus

kon ik nergens anders heen.

Ik ontdekte een kleine opening en schraapte hem met

mijn hoeven verder open.

Toen het gat groot genoeg

was en ik er met moeite en

wringen door paste

zag ik dat de berg

van binnen hol was.

Overall fonkelden

en schitterden

diamantjes en

edelstenen.

Een afdruk van

een gouden hoef

was in de grond

gedrukt. Er kwam

een gouden straal

zonlicht uit

de andere opening

van de berg. Ik

draafde erheen en

mijn mond viel open van verba-

zing.

Het was gewoonweg schitte-

rend! Een echt paradijs voor

paarden!

Opeens hinnikte er een mooi

wit, maar vreemd, paard naar

mij. Ik rook. Het was een

merrie. Ze kwam dichterbij en

ik zag wat er zo vreemd aan

haar was. Er pronkte een

goudwitte hoorn op haar

voorhoofdje!

Plotseling verscheen er een

hele Eenhoornkudde achter

haar!!



We hebben kennis gemaakt en de hele dag gespeeld. We zijn naar de Zuiverste Bron van de Eenhoornvallei geweest en naar het bos.

Ik beloofde dat ik vaker terug zou komen en verliet de prachtige plek.

Aangekomen in de wei was ik doodmoe en ging ik in de schaduw van mijn boom liggen.

Mijn bazinnetje kwam en zei

"Bah, jij bent een luilak!! Je

hebt nog geen paardemaan

verroert sinds vanochtend!".

Maar ik wist wel beter...



Paardenrassen

Deze keer in de Hinnikbode aandacht voor de Haflinger.

De Haflinger is oorspronkelijk afkomstig uit Oostenrijk (noord-Tirol), Duitsland (Beieren) en Italië (hafling).

Haflingers zijn voskleurig, met blonde staart en en manen.

De stokmaat is tussen de 1.35 en 1.45 meter.

Het edele hoofd van de haflinger verraad zijn volbloed afkomst.

De haflinger is een sober, taai en bijzonder trekpaardje.

Zijn benen zijn kort en zijn rug en achterhand zijn gespierd. Opvallend is het sterke, brede kruis.

De voeten zijn hard en bijzonder gezond.



Onze eigen Sissy is ook een Haflinger!

De haflinger is een intelligent, leergierig paardje met een vriendelijk karakter.

De haflinger is een uitstekend tuig- en rijpaard. In de alpen wordt hij gebruikt voor de arreslee.



Meer haflingers bij de vakantietips op blz. 10!

Sissy, net klaar met rollen....





W i s t u d a t . . .

- ☺ er gezinnen zijn die bij de ponystal eten
- ☺ Dion en Linda heel lief zijn (zegt Carlijn Raamsteeboers)
- ☺ Lesley mensen uit Irak Irakaanen noemt
- ☺ bananen eten goed is voor de zenuwen volgens Monique Boxelaar
- ☺ Kimberly kleine Koen een liefdesbrief schrijft
- ☺ Sanne en Lina dachten dat Gert 55 was of zo
- ☺ de vader van Lina eigenlijk geit heet
- ☺ Anne heel blij is dat ze op de nieuwe pony mag rijden
- ☺ de nieuwe pony Luna heet
- ☺ Rob Johannik 's ochtends vroeg de beste tosti's kan bakken op stal? (alleen zit er dan niets tussen).
- ☺ Linda graag door tafels zakt, op Oranjeconcours
- ☺ Mark elke zaterdag de langste patat wil
- ☺ Nicky op Sanne is
- ☺ Linda 18 is geworden en dat niet te merken is
- ☺ Petra graag met tolletjes speelt, en het niet kan winnen
- ☺ Kimberly kleine Koen een liefdesbrief schrijft!
- ☺ Lina vindt dat Johan rimpelcreme moet gebruiken
- ☺ Remco de Fancy leest, en de liefdestest doet en dat-ie de Yes leest om naar mooie meisjes te kijken
- ☺ Lina vind dat Johan zaterdag schoon rook, omdat-ie met Oranjeconcours de hele dag in de regen had gestaan



L u n a L u n a L u n a L u n a



De nieuwste aanwinst van de ponystal is Luna, een schat van een roodschimmeltje!

Er was even wat verwarring over de naam: heet ze nou Lola of Luna?

Laat het duidelijk zijn: het is Luna!

Vakantietips !

Nog heel even en de zomervakantie begint!

Dan moeten jullie het een tijdje zonder de ponystal doen, maar niet getreurd: er zijn genoeg leuke (paarden)dingen die je kunt doen in de vakantie! Hier een paar tips.

☀ **Allwetterzoo** in Münster.

Een leuke dierentuin met iets extra's: **Hippomax**: het Westfalisches Pferdeseum, oftewel het Westfaalse Paardenmuseum! Er is een grote tentoonstellingsruimte, een manege hal waar shows en dergelijke worden gegeven, en een 'paardenpark' waar je verschillende paardenrassen kunt zien.

En als je een kaartje voor de dierentuin hebt, mag je gratis naar het Paardenmuseum.
www.hippomaxx-muenster.de

☀ In Harbrinkhoek vind je **paardenmelkerij en Haflinger dekstation Sand**.

Met de melk van deze Haflingers als basis wordt van alles en nog wat gemaakt: huidcreme, after-shave balsem, toiletzeep, bodylotion, badschuim, en zelfs 'merrie-likeur'!

Alle producten zijn dierproefvrij en biologisch afbreekbaar. Meer informatie op de website: www.paardenmelkerij.nl



☀ In Oostwoud (5 km. onder Medemblik) ligt **camping Veerhof**.

De eigenaar is een echte paardenliefhebber: hij heeft zes fjorden, waar je voor 7,50 euro per uur op kunt rijden. Je kunt gebruik maken van de bak op de camping! Meer informatie kun je vinden op www.campingveerhof.nl

☀ **Ponyhof Camping-Club Gutshof** (Liebenau-Zwergen, boven Kassel, Duitsland)

'Avontuur op het platte land, paardrijden, kamperen, plezier en ontspanning voor de hele familie. Er zijn meer dan 100 paarden en pony's!
www.ponyhofcamping.de

☀ **Ponykampen** bij manege De Bongerd, Glimmen (Drente) Groepen worden ingedeeld op niveau, de hele week eigen pony, deskundige leiding.
www.manegedebongerd.nl

☀ **Hippago. Kleinschalige ponykampen**

'Lessen in kleine groepjes of privé: in dressuur, western en springen. Met warm weer 's morgens en 's avonds rijden en overdag lekker naar een recreatieplas. Want wijzelf én de pony's moeten het naar de zin hebben.'
www.hippago.nl/default.asp

Oproep



Wie heeft er paardenboeken, video's, tijdschriften e.d. die niet meer worden gebruikt. Wij zouden deze graag krijgen om ze te gebruiken voor spreekbeurten, lessen en voor de kinderen om ze te lezen en te bekijken op de Ponystal.

Heb je wat om weg te geven laat dat dan even weten aan **Maureen Vloon**, tel. 074-2780188, zodat er iets kan worden afgesproken.

Alvast hartelijk bedankt!

Instructiecommissie

Liefste pony / paard van de ponystal

Je hebt het al gezien op de voorkant:

Othello

is uitgeroepen tot het liefste paard van de ponystal!

Jolein Veenstra:

'Hij is heel lief en is soms een beetje eigenwijs, maar dat is juist leuk. Het is een schatje.

Het is een echte slofdoos, maar een lieve.

Daisy Stok:

'Als je er op zit en je ontspannen rijdt dan wiebel je van de ene kant naar de andere.

Verder vond Marjan Veenstra Eddy de liefste: 'daar rijdt ik op en het is een schat 1ste klas'.

Lisanne Wittenhorst koos voor Carina: 'ze is lief en ze kauwt meestal niet op haar bit als je het hoofdstel omdoet.'

Van de pony's zijn de volgende als liefste gekozen: Penny, Fury, Lisa, Ukki, Nikita en Flair.

Maar natuurlijk zijn alle paarden en pony's van de ponystal stuk voor stuk lieve schatten!



Ukki



Eddy



Lisa



Fury



Penny

Een gelukkige oude dag bij 't Olde Manegepeerd



Beste paardenliefhebbers,

Zoals de meeste van jullie wel weten is Wina onlangs naar het rusthuis 't Olde Manegepeerd gegaan. Er heeft destijds in de kantine wel een boekje over het rusthuis gelegen en een potje met geld voor Wina gestaan, maar ik wil graag nogmaals de aandacht vragen voor het rusthuis.

In mei heb ik Wina opgezocht. Het gaat erg goed met haar en ze geniet heerlijk van haar oude dag. Rika Lassche heeft nu ongeveer dertig paarden en pony's gestald in haar rusthuis. Rika realiseerde zich dat de meeste manegepaarden na een leven keihard gewerkt te hebben meestal bij de slacht eindigen. Ze besloot daarom om die paarden op te vangen op haar boerderij. Zo werd de stichting 't Olde Manegepeerd opgericht. Rika is een hele lieve vrouw die moeilijk nee kan zeggen, daarom staan er nu dus al zoveel paarden. Deze paarden hebben erg veel geluk gehad. Rika echter moet behoorlijk ploeteren om rond te komen. Om het rusthuis te kunnen bekostigen moet ze erbij werken, terwijl de verzorging van de paarden toch eigenlijk al een fulltime baan is. Ze kan geen mensen betalen om voor haar te werken en de meeste vrijwilligers houden het al gauw voor gezien, omdat het zwaar werk is.

Het verschil met een rusthuis waar particuliere paarden gestald worden, zit 'm in de bijdrage van de eigenaren. Rika wil geen vereist bedrag per maand stellen, want dan eindigen de meeste paarden alsnog bij de slacht. Om het rusthuis draaiende te houden is er eigenlijk 70 euro per maand per paard nodig.

ben gehad, doe het dan voor manegepaarden in het algemeen. Of voor het manegepaard of -pony waar je zelf op rijdt. Je kunt vanaf 12 euro per jaar donateur worden, of een paard adopteren. Hiernaast vind je een aanmeldingsformulier. Als je het zelf niet kunt betalen, vraag het dan eens aan je ouders. Misschien heb je ook



Rika Lassche met Ammely

Dit bedrag wordt bij lange na niet bereikt, en daarom is er hulp nodig! De inkomsten bestaan uit donaties, giften en adoptiegeld. Zelf heb ik Wina geadopteerd voor 5 euro per maand. Jullie kunnen natuurlijk ook adoptant worden. Dit hoeft niet persé omdat je een bepaald paard zo lief vond, maar wel omdat je daarmee een heel goed doel steunt. Dus ook als jullie nog nooit iets met Wina te maken heb-

nog wel lieve opa's, oma's of andere familieleden en kennissen die een goed doel willen steunen. Dus schroom niet en word adoptant, want voor een kleine bijdrage kunnen manegepaarden genieten van hun oude dag!

Groetjes, Desiree Greven

Ja! Ik wil stichting 't Olde Manegepeerd steunen en word donateur.

Ik machtig de stichting wel / niet* tot wederopzegging om

per maand per kwartaal per jaar *

een bedrag van mijn rekening af te schrijven van Euro.

* doorhalen wat niet van toepassing is

Naam + voorletters

Adres

Postcode + woonplaats

Bank/giro

Datum:

Plaats:

Handtekening

Deze bon s.v.p. opsturen naar:

Stichting 't Olde Manegepeerd
Lovenseweg 3
8146 PK Dalmsholte

Hallo, ik ben Anne en ik ben in het rusthuis geweest waar Wina staat.

En ze heeft het naar haar zin!

Ze heeft stallen die 3 x zo groot zijn als onze stallen.

De vrouw die Wina verzorgt is heel aardig en houdt veel van paarden.

Elke tweede zaterdag in de maand is DOE-DAG bij 't Olde Manegepeerd. Kom ook eens langs, om een dagje te helpen met allerlei klussen, de stallen uitmesten, de paarden borstelen enz. Ze zullen blij zijn met je aandacht!

Wina in haar stal



Als u een paard wilt adopteren, kunt u informatie aanvragen bij 't Olde Manegepeerd.

U ontvangt dan een formulier, waardoor u (tot wederopzegging) een paard adopteert. U kunt dan aangeven, of u per maand, kwartaal of per jaar een bedrag voor de adoptie betaalt. Voor de adoptie moet minimaal 10,00 euro per jaar worden voldaan.

Wilt u meer informatie of komen kijken bij onze paarden?

Laat het even weten, u bent van

harte welkom!

Bij ons boerderijtje staat het Stookhuus, waar u met twee personen kunt overnachten. Maar in overleg kan er ook in de stallen geslapen worden, met ongeveer 5 personen. Dit alles met ontbijt en een warme douche!

Ons telefoonnummer is
06 - 128 74 764

Groeten van Appie en Rika Lassche, en alle mensen die hier de dieren verzorgen.

Oranjeconcours 2003



Begin april werd het weer tijd om het Oranjeconcours te organiseren. Dit jaar waren er geen MKZ of droes die roet in het eten konden gooien zoals ze de afgelopen 2 jaar hadden gedaan.

Bij het laatste Oranjeconcours dat we hebben georganiseerd hebben we niet alleen gesprongen maar ook gedresseerd. Omdat dit zo goed bevallen was hebben we besloten om hier een terugkerend onderdeel van te maken. Omdat we, als organisatie, hiermee wel veel meer werk kregen dan alleen bij een springconcours, hebben we Manege Pentrop gevraagd om hierbij een handje te helpen bij de organisatie. De vrijwilligers van Manege Pentrop waren gelijk enthousiast. Bij de eerste vergadering tussen de beide verenigingen bleek

het gelijk te klikken en hadden we een enthousiaste groep vrijwilligers om het Oranjeconcours 2003 te organiseren.

Op maandag 28 april zijn we met alle vrijwilligers begonnen met het opbouwen van het concours en het volgen van de weersberichten.

Op 30 april stond alles er stralend bij en er scheen zelfs een mager oranje zonnetje, die ons later op de dag hopeloos in de steek liet.

Wij vonden dat het voor iedereen een mooie dag was en we hopen dat we dit concours volgend jaar weer met Manege Pentrop kunnen organiseren.

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan deze mooie dag!

Organisatie van het Oranjeconcours

De kampioenen van het Oranjeconcours 2003 zijn geworden:



Springen Paarden:
Gerke Koetsier van Van de Rijnshoeve.

Dressuur Paarden:
Miranda Harink van de Signaal ruiters.

Springen Pony's:
Marlot Giesen van Manege Pentrop.

Dressuur Pony's:
Marlot Giesen van Manege Pentrop.





Hallo ik
ben Jaimy
Heres.
Ik rij op
Berry

Berry is
lief maar ook stout. Berry
is de liefste en ook ande-
ren.
En Smookey is de oudste
hij is over de 30 jaar

Hallo, ik ben Marianne
Troost.
Jaimy rijdt hier op
paardrijden.
Ze moet op Berry rijden.
Berry was 17-5-03 een
beetje vervelend.

Groetjes Marianne

Hallo Paardevrienden

Ik heet Rianne Nauta;
en ik rij op zaterdag
mijn pony waar ik op rij
heet nicky.

Groetjes Rianne

Hallo ik ben Nienke
Salomons.
Ik vind Yoep de liefste
pony van de ponystal.
Ik vind galoperen heerlijk.
Hij springt ook goed.
Ik rij op zaterdag.
Ik rij bij Dion.



Hallo ik ben Linde Olde
Olthof.
Ik rij op Catootje, zij is de
liefste pony van de manege.
Ik rij tussen 10.00 en 11.00
uur op zaterdagmorgen.
Springen met Catootje vind
ik super !!! Alleen is er één
probleempje met haar, ze is
heel erg eigenwijs.



Ik ben Dorien,
ik rij van 10 tot 11 uur
ik krijg van Dion les.
Ik rij zelf op Daisy
ze rijdt heel fijn
ik rij op de Zaterdag
We springen 1 keer in de drie weken
En de andere twee weken gaan we galopperen en dat is
heel leuk.

Daisy is de liefste pony!

groetjes Dorien



Hallo allemaal
ik ben Nathania Meeske
Mijn lieflingspony is Ukie.
ik rijd vanaf 10 uur tot 11
uur. ik rijd ook op Ukie.
ik vind haar heel schattig
en lief
ik krijg les van Dion
ik rijd op zaterdags
ik vind Candy de liefste
paard.

Goh, dat wist ik niet!

 **KAPTOOM** : een kaptoom is een soort van sterk halster dat met longeren gebruikt kan worden. Ze hebben altijd een dikke opgevulde neusriem met daar bovenop 3 metalen ringen waar je de longeer lijn aan vast kan maken en eventueel bijzetteugels.

De kaptoom kan gebruikt worden in plaats van een hoofdstel en heeft dus geen bit !



 **GECOMBINEERDE NEUSRIEM** : is een hoge (engelse) neusriem in combinatie met een lage neusriem. Deze neusriem houdt het bit stabiel in de mond waardoor de inwerking van het bit optimaal is. Je moet deze neusriem niet verwarren met de mexicaanse neusriem !



 **NA- EN AANSINGELEN** : als je bij het opzadelen het zadel op je paard hebt gelegd en je de singel vast wil maken mag je dit nooit meteen te strak doen !! Dit vind een paard erg vervelend omdat het de spieren nog niet heeft kunnen ontspannen. Zorg er alleen voor dat de singel zo strak/los is dat het zadel op de plek blijft liggen als je naar de bak loopt, dit heet aansingelen. Eenmaal in de bak heeft het paard al een eindje gelopen en heeft het zich wat kunnen ontspannen.

Nu kun je nasingelen : dus de singel zo strak doen dat het zadel blijft liggen als je opstijgt. Eenmaal op het paard en na ongeveer een rondje te hebben gestapt kun je kijken of het nodig is nog een keer na te singelen. Ben je klaar met rijden en wil je uitstappen, doe dan de singel 1 of 2 gaatjes losser zodat het paard lekker kan ontspannen en ruimte heeft voor de longen zodat het weer op adem kan komen.



 **MONSTEREN** : is het tonen/laten zien van een paard aan een jury. Monsteren gebeurt altijd door iemand die naast het paard loopt.

Dit is diegene die het paard "monstert" en die noemen we de monsternecht. Monsteren gebeurt bij stamboekkeuringen en verkoop van paarden. Het paard loopt aan een halster of een trenshoofdstel zonder neusriem.



 **STELLING EN BUIGING** : stelling betekent dat je paard naar links of rechts kijkt maar wel rechtdoor loopt. Bijvoorbeeld op de lange zijden van de hoefslag. Je kunt ook stelling vragen op de volte, je vraagt dan stelling naar binnen en als het goed is zie je het binnenste oog.

Buiging betekent dat het hele paard "gebogen" is. De bovenlijn, die loopt van de maantop tot aan de staartwortel, is gebogen. Je hebt dan stelling aan de voorhand en de achterhand buigt mee. Dit doe je door je binnenbeen op de singel te houden en je buitenbeen achter de singel te plaatsen.



Frits Nijhuis

Graag wil ik voldoen aan het verzoek van de redactie om een stukje te schrijven over de paardrijlesgroepen op de dinsdagavond.

Maar eerst even voorstellen. Mijn naam is Frits Nijhuis, ik ben 51 jaar oud en ongehuwd. In het dagelijks leven werk ik als assistent algemene ondersteuning binnen de afdeling Juridische Zaken en Beleid van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Hengelo. Ik ben geboren en getogen in Borne. Van kindsbeen af heb ik hier gevoetbald bij de plaatselijke voetbalvereniging Neo. Aan het eind van het seizoen 1987-1988 ben ik vanwege de zogenaamde derde helft - het afdrinken na de wedstrijd - gestopt met voetballen. Hierna ben ik gaan trimmen en zwemmen; dit laatste doe ik nog wekelijks op de maandagavond. In de beginjaren negentig heb ik nog een jaar recreatief gevolleybald.

Vanaf mijn prille jeugd heb ik al wat met paarden gehad. Zo was



ik als tiener in het begin van de jaren zestig stinkend jaloers op de kinderen van een fabrieksdirecteur bij mij in de buurt die toen al op eigen pony's reden.

In de zomer van het jaar 2000 heb ik het plan opgevat om paardrijles te nemen.

Eind augustus van dat jaar heb ik informatie ingewonnen bij de maneges Pentrop en Slangenbeek. Aangezien me deze maneges om verschillende redenen niet zo geschikt leken, ben ik op 11 september 2000 's avonds naar de Ponystal Hengelo gegaan om hier te informeren.

Er bleek een wachtlijst te bestaan van negen personen, en het kon nog wel een half jaar duren alvorens ik met lessen kon beginnen. De dag erna heb ik me toch maar ingeschreven. Doordat er in november van dat jaar met een extra groep op de dinsdagavond werd gestart, kon ik al op 21 november 2000 met de eerste les aanvangen.

Gaandeweg hebben we wat het paardrijden betreft al redelijk wat bijgeleerd, ook al hoor ik nog regelmatig 'haken omlaag, Frits!' en 'rechtop, Frits!'. Bij mij en dat geldt denk ik ook voor de meeste van ons, staat echter het recreëren voorop. Een aardig aspect aan het paardrijden vind ik ook dat je een band krijgt met de paarden die je berijdt, in mijn geval gaat het dan hoofdzakelijk om Eddy en Wardy.

Van de groepsleden van het eerste uur zijn er inmiddels verscheidene om verschillende redenen gestopt; hiervoor zijn steeds weer nieuwe

in de plaats gekomen.

Jaarlijks wordt op een zondag in november voor de groepen op de dinsdag- en donderdagavond het zogenaamde Donder-Plus-concours georganiseerd. Dit is een aardige graadmeter om te zien of je in het jaar daaraan voorafgaand vorderingen hebt gemaakt op de onderdelen dressuur en springen; daarnaast is het een mooie gelegenheid om onderling de krachten te meten. We hebben tot dusver twee keer aan dit concours kunnen deelnemen.

Voor en na de paardrijlessen is het altijd gezellig toeven in de kantine. Zo is het meer dan eens voorgekomen dat we pas na middernacht de ponystal hebben verlaten. Om de gezelligheid te verhogen wordt er regelmatig - al dan niet bij een goede gelegenheid, waaronder een verjaardag van een van de groepsleden - een bittergarnituur geserveerd.

Illustratief voor de goede sfeer is wellicht ook dat we op zondag 26 mei 2002 met een aantal personen, te weten Jacqueline, Rudy, Kenny, Henk en ondergetekende, een buitenrit hebben gemaakt vanuit een manege in Ootmarsum; de tocht van zo'n twee uur ging door het prachtige landschap van een gedeelte van de Springendal-route. Helaas mochten we van de begeleiders niet galopperen; bij terugkomst van de rit hebben we deze schade in de bak van de manege nog enigszins ingehaald.

Momenteel gaan er stemmen op om nog voor de zomervakantie een rit met een huifkar te maken.

Ik hoop nog een flink aantal jaren met plezier te kunnen paardrijden op de Ponystal Hengelo.

Frits Nijhuis

T e k o o p T e h u u r G e v r a a g d

Te huur: Dranghekken
info bij Johan de Graaf
(telefoonnr. ponystal)

Te koop:
Paardrijlaarzen, maat 40
15,00 euro
074 - 24 30 153

Heeft u iets te huur, te koop of bent u ergens naar op zoek: neem contact op met de ponystal of stuur een mailtje naar hinnikbode@esthan.demon.nl Dan plaatsen wij het in de volgende Hinnikbode.



M e d e d e l i n g . . .

Het is verboden te roken bij de stallen en de binnenbak!

Behalve dat het slecht is voor de paarden is het ook nog eens gevaarlijk!

Roken kan (voorlopig nog) in de kantine of buiten!



Brochure 'Zorg voor je paard'

Een paard kan diep ongelukkig zijn. Hij laat dat zien door zich afwijkend te gedragen, en dat drijft de eigenaar vaak tot wanhoop.

Voorkomen is beter dan genezen, vindt de Raad voor Dierenangelegenheden, die daarom een brochure voor beginnende paardenliefhebbers heeft uitgegeven. De brochure 'Zorg voor je paard' is vooral gericht op jongeren, met name op meisjes van zestien die voor het eerst een paard gaan verzorgen en misschien later een eigen paard zullen kopen.

Veel verkeerde dingen gebeuren uit onwetendheid. Afwijkend gedrag wordt vaak veroorzaakt door bijvoorbeeld

te krappe huisvesting, te weinig mogelijkheden tot sociaal contact, onvoldoende bewegingsvrijheid, verkeerd voedingsgedrag en verkeerde trainingsmethoden.

Afwijkend gedrag kan bijvoorbeeld 'kribbenbijten' zijn, waarbij het paard zijn snijtanden op een voorwerp klemt, lucht naar binnen zuigt en telkens een knorrend geluid maakt.

'Weven' is het voortdurend heen en weer bewegen van de hals en het hoofd, waarbij het gewicht steeds van het ene op het andere voorbeen wordt verplaatst.

Zo'n 'stresspaard' kan gevoeliger zijn voor ziekten en storingen in de spijsvertering.

Afleren van dit gedrag is niet te doen.

Het dier kan wel wat worden geholpen door voldoende beweging te geven, speeltjes, en voer waar hij lekker lang mee bezig is.

Veel beter is om deze gedragingen te voorkomen, waarbij vooral de eerste levensjaren belangrijk zijn. Een veulen moet niet te vroeg bij de moeder weggehaald worden, en hoe groter de bewegingsruimte is hoe beter.

De brochure is te bestellen bij de Raad voor Dierenangelegenheden, 070 - 37 85 258, of op internet: www.rda.nl

Bron: Twentsche Courant Tubantia

Stripje van Saskia ...



CURSUS BASIS-INSTRUCTIE VOORJAAR 2003

Eind januari zijn we gestart met de cursus basis-instructie voor de Ponystal. Normaal duurt een cursus 12 tot 14 weken, maar vanwege vertrek van enkele instructies en een gebrek aan opvolgers is mij gevraagd deze cursus in een korter tijdbestek te geven. Dit was een hele opgave, niet alleen voor de cursusleider (want je wilt toch alles meenemen) maar ook voor de cursisten die elke week een flinke dosis informatie moesten verwerken. Daarnaast moest er elke week een opdracht worden gemaakt, die meetelde voor het examen, en er werd elke week anderhalf uur praktijk geoefend.

Helaas zijn er in de loop van de cursus enkele mensen afgehaakt door ziekte of tegenvallende schoolprestaties. Uiteindelijk bleven er 7 kandidaten over. In april was het zover; het examen!!

Vol spanning zijn de kandidaten begonnen met het theorie examen. De cijfers voor praktijk en theorie tijdens de cursus telden ook mee voor het examen. Aan het eind van de morgen werd bekend dat allen waren geslaagd voor de theorie.

EEN GEWELDIGE PRESTATIE!!

's Middags het praktijk examen, dat gaf nog meer spanning onder de deelnemers. Iedereen deed zijn uiterste best, en er werd vooral gekeken naar of de kandidaat zich alleen kan redden met een groep leerlingen en de aangeboden lesstof.

Helaas is er een kandidaat gezakt voor het praktijk-examen, ondanks een schitterend theorie-examen. Deze kandidaat heeft vrijstelling gekregen voor theorie



en mag vanaf september stage uren meelopen en dan in januari een her-examen doen.

Na de diploma uitreiking en een speech van "onze eigen Rob" werd er heerlijk gesmikkeld en nagepraat. Ook de gasten die als "proefleerling" hadden gefungeerd werden verwend met lekkere hapjes en drankjes.

ALLE cursisten verdienen nogmaals een pluim, voor hun geweldige inzet en motivatie!!

VEEL SUCCES ALLEMAAL!
J.A.K. van der Kam

I D O L S

Vrijdag 20 juni op de ponystal!

Geef je op en doe mee!

De opgavelijst hangt op het prikbord

Het maakt niet uit wat je doet.

Tapdansen, zingen of maf doen.

Gewoon allemaal meedoen, dan wordt het weer een gezellige avond!

Tot 20 juni !!!



Puzzelpuzzelpuzzelpuzzelpuzzel

w o o r d
r i t s e n

Bij woordritsen moet je één woord op de stippellijn invullen, zodat de eerste twee woorden & de laatste twee woorden samen weer een nieuw woord vormen.

(Voorbeeld:

'paarden ... deling'.

De oplossing is staart)

- | | | | |
|----|-----------------|----|------------------|
| 1 | water ... loos | 15 | lust ... dame |
| 2 | bak ... worp | 16 | eigen ... ring |
| 3 | uur ... overleg | 17 | lak ... tuin |
| 4 | eiken ... zijde | 18 | verlies ... bode |
| 5 | tegen ... deren | 19 | pinda ... plank |
| 6 | bij ... luik | 20 | wijn ... bak |
| 7 | zadel ... pan | 21 | appel ... uit |
| 8 | pijn ... klever | 22 | rijst ... orgel |
| 9 | lief ... gen | 23 | gel ... meester |
| 10 | aai ... lijk | 24 | bitter ... let |
| 11 | neef ... zus | 25 | twee ... eren |
| 12 | bloem ... lood | 26 | solo ... vogel |
| 13 | kwart ... land | 27 | hoofd ... boom |
| 14 | lekker ... af | 28 | blad ... leven |

Wat is het beroep van deze mensen ??

A.
F. Aaft
Goor

E.
N. Weis
Reuzel

I.
Bert Es
Made

B.
R. Craut
Ede

F.
Lies de Letter
Urk

J.
W. Don Peter
Rome

C.
U. Eregem
Brest

G.
M. Timan
Erm

K.
S. Blendes
Raalte

D.
K. Strijvers
Echt

H.
K. Pover
Stroe

L.
ir. G. Loot
Ede

V
i
s
i
t
e
h
i
n
n
i
k
b
o
d
e

Oplossing puzzel vorige nummer...

M	O	S	T		A	K	A	N	T
A	L	E	R	T		O	B	E	R
G	I	R	O		V	E	R	V	E
E	E	R	S	T		R	I	E	K
R		E		O	N	S		L	
	F		A	L	E		K		U
B	O	R	G		E	R	N	S	T
O	R	A	A	L		O	O	I	
E	E	G	A		S	T	O	L	P
K	L	E	T	S		S	P	O	T



P a a r d e n m o p p e n



Een jeugdige ruiter zegt tegen haar vader: "Vandaag heb ik mijn eerste buitenrit gemaakt. Zal ik er nu alles over vertellen of leest U het liever morgen in de krant?"

Een paard staat aan de ene kant van de rivier en zijn vriendje ezel aan de andere kant. Het paard roept: "He! Hoe kom ik aan de overkant???" De ezel: "Daar ben je al!!!"

Wat is wit en galoppeert door de velden?
antwoord: Black Beauty in een nachthemd

Er komt een man aan in de woestijn die een paard wil huren. De paardenverhuurer legt uit hoe je het beestje bestuurd:

'Als je hem wilt laten stoppen zeg je HOW! Als je wilt stappen zeg je hey!, en als hij moet galopperen zeg je POE! POE!'

"Oké" zegt de man en hij stapt op het paard en gaat verder.

Even later roept de man POE-POE!, en het paard begint te galopperen. Na zo'n 5 minuutjes ziet hij een bordje staan met '50 meter ravijn'.

De man weet niet meer hoe te stoppen en rijdt dus maar door. Dan komt hij voorbij een bordje met '20 meter'.

De man word wanhopig... Juist voor het ravijn roept hij HOW! en het paard stopt meteen. "POE! POE! dat scheelde weinig..."

Boos komt een comboy de saloon binnen:"Wie heeft mijn paard gestolen?!? Zeg op! Anders gebeurt er hier hetzelfde als in 1978!!' . `O ja wat was dat dan? Vraagt een man` . `Nou toen ben ik te voet naar huis gegaan!'

Zegt een pony tegen een schaap: "waarom loop jij altijd zo kreupel???" antwoord het schaap:"Nou, ik was vroeger lam!"

Een paard komt bij de dokter.Zegt de dokter " O ik zie het al: schimmel!"



Slot Okésions Hengelo.

Specialist in occasions in de prijsklasse tot € 5000,-
Doorlopend keuze uit 25 occasions.
Meerdere occasions vanaf € 250,- met apk.
Onze actuele voorraad kunt u bekijken op onze website;
www.slot-okesions.nl



Slot Okésions Hengelo
Industriestraat 232
7553 CX Hengelo

074 - 24 37 031
06 - 50247841

**HORSEPEOPLE RUITERSPORT
DELDEN**

- Meer dan 300 m2 Ruitersportartikelen
- Ook voor het wassen van uw paardedekens
- Diverse merken, o.a. BR, Mountain Horse, Harry Horse, Horka, enz.
- Deskundig advies
- Onze openingstijden

Maandag	10.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag	9.00 - 18.00 uur
Vrijdag	9.00 - 21.00 uur
Zaterdag	9.00 - 17.00 uur

Kortestraat 13 • 7491 AX Delden
Tel. 074 376 21 27 • Fax 074 376 62 87

**Dier, Tuin
& Horsepeople**

Bedankt !

Vaneker Sport,
Oldenzaalsestraat:
Bedankt voor de rozetten!

Slagerij Harink,
Woltersweg:
Bedankt voor de hapjes en salade !

La Rosa, Geerdinksweg:
Bedankt voor de bloemen !



Cafetaria Tuindorp

Voor al uw snacks, maaltijden,
soft-ijs

Dieselstraat 1
7553 TH Hengelo
tel. 074 - 291 43 13
fax. 074 - 250 84 29

www.cafetariatuindorp.nl



...ook paardensport

Loweg 5
7553 DA Hengelo
tel. 074 - 29 12 819

19 TOEN

Langestraat 18 Hengelo Tel. 074-2503010

VERRASSEDE WOONACCESSOIRES VAN
ART-DECO TOT SEVENTIES, SPECIALISATIE:
VERLICHTING (OOK GISPEN).

Openingstijden:

maandag	gesloten
dinsdag	13.00 - 18.00
woensdag	13.00 - 18.00
donderdag	13.00 - 21.00
vrijdag	13.00 - 18.00
zaterdag	10.00 - 17.00

De Markies

Tweedehands dameskleding (maten 36 t/m 54)

Hegemansweg 34
7553 WP Hengelo
tel. 074 - 24 25 081
mobiel: 06 18177923

**Openingstijden
en inbrengen van kleding:**

maandag 09.00 - 12.00 uur
dinsdag 09.00 - 12.00 uur
woensdagavond 19.00 - 21.00