



de hinnikbode

nummer 3, winter 2006



Ponystal Hengelo



Bert Bertelink

fotografie

Langestraal 20 - 7551 DZ Hengelo ov - Telefoon 074 - 291 00 16



Gespecialiseerd in SKATEWEAR !

**GANGBOY FREAKS NO-FEAR ADIDAS
NIKE FILA SOUTH-POLE FUBU**

Vestigingen:

Molenstraat 9, Hengelo, 074 - 2433000
Geerdinksweg 10a, Hengelo, 074 - 2437658
Grootestraat 26, Oldenzaal, 0541 - 512220
Grotestraat 107, Almelo, 0546 - 820244

Openingstijden:

dinsdag	13.30 - 18.00 uur
woensdag	13.30 - 18.00 uur
donderdag	13.30 - 21.00 uur
vrijdag	13.30 - 18.00 uur
zaterdag	09.00 - 17.00 uur

**10% korting
voor leden
van Ponystal
Hengelo !**

**Drienerstraat 6
7551 HG Hengelo
074 - 29 14 163**



HET TEXTIELHUIS

**Twekkelerweg 130
Hengelo
tel. 074 - 24 27 497**

Colofon

De Hinnikbode is een uitgave van Ponystal Hengelo en verschijnt vier keer per jaar.

Jaargang 4

Interim-bestuur ponystal

Gert Vos, voorzitter,
tel. 053/4307973

Frits Nijhuis, penningmeester

Lies van Engelen, verzekeringen

Ken Porter, secr. ledenadministratie

Edwin Giesen, kantinebeheer

Diana Lobbes, concoursgroep

Kantinebeheer:

Edwin en Janet Giesen,
giesen.e@home.nl

Ledenadministratie:

Kenny Porter, 074 - 2434524

Aanmelding nieuwe leden:

Marion Vos, eerste instructieleidster
074-2423383 of 06-30438202

Aanmelding sponsors

Bea Wijnhoven-Lautenbach,
074 - 2430153

Beheer stal

Annette Scholte, 06 - 23147617

Redactie Hinnikbode

Jenny de Groot, 074-2911320

Bea Wijnhoven, 074-2430153

Op de voorkant:

Bobby

Kopij voor de volgende Hinnikbode graag uiterlijk **1 maart** inleveren: in de kopijbak of per email:
hinnikbode@esthan.demon.nl

De redactie behoudt zich het recht

Vereniging Ponystal Hengelo

Zuidelijke Havenweg 30

7554 RR Hengelo

secretariaat: Postbus 812

7550 AV Hengelo

telefoon manege: 074-2421402

SNS bankrekeningnummer:

93.24.62.626

Kamer van Koophandel nr:

40073047

www.ponystalhengelo.nl

Van het bestuur

De laatste dagen van het oude jaar glijden voorbij in niet bepaald winters te noemen weersomstandigheden. Voor het eerst hoorden we grasmaaiers in december in Nederland. De paarden en pony's stonden langer dan ooit in het groen.

Een veelbewogen jaar is bijna weer voorbij. Met name het eerste half jaar was niet gemakkelijk. De financiële situatie was krap te noemen. Mensen kwamen, mensen gingen. We hebben ook afscheid genomen van enkele paarden en pony's. Met name het vertrek van Wardy en Ukkie was voor velen een emotioneel gebeuren. Maar gelukkig kwamen andere paarden en pony's terug. Gait, Maxim en Ramses (eigenlijk heet hij Wichert) zijn de nieuwe manegebewoners.

Na de zomervakantie is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. Buiten de dagelijkse problemen in onze vereniging, waarbij het motto 'waarom zij / hij wel en ik niet' een veelgehoord thema is, hebben we de zaken aardig op orde. De contributieverhoging heeft lucht gegeven in de financiële situatie. Ook de Grote Clubactie heeft een positief effect gehad op onze 'spaarpot', ondanks het feit dat niet iedereen het nut zag in het verkopen van een paar loten. Maar we hebben ons erbij neergelegd dat in alle verenigingen en dus ook in de onze, de groep vrijwilligers niet bijzonder groot te noemen is. Bij deze dus een oproep voor degene die wat tijd wil vrijmaken om iets binnen onze vereniging te gaan doen.

Bij deze willen wij een ieder die zijn of haar steentje heeft bijge-



dragen in wat voor activiteit dan ook hartelijk bedanken voor de geweldige inzet. We hopen dat we in 2007 ook weer op jullie kunnen rekenen. Want zonder vrijwilligers is Ponystal Hengelo geen lang leven beschoren.

We gaan in 2007 gewoon door, alsof er niets aan de hand is. Zoals jullie weten is de huur door Thales opgezegd. Met Thales is echter besproken dat we doorgaan met Ponystal Hengelo zoals we altijd hebben gedaan. Thales heeft nog geen besluit genomen over haar terreinen en opstallen en daarom zullen we onze activiteiten voortzetten en er alles aan doen om te mogen blijven. In de loop van het volgende jaar zal meer duidelijkheid ontstaan over onze lokatie. Om door te gaan hebben we jullie steun nodig. We willen met nog meer inzet Ponystal Hengelo als zeer bijzondere vereniging in stand houden.

Een voorspoedig, gezond en zadelpijnvrij 2007 toegewenst !

Bestuur Ponystal Hengelo



Geef de pen door...

Hoi allemaal,

Ik ben Silvia Spaansen en heb dit keer de eer om een stukje in de hinnikbode te schrijven. Ik rijd nu ruim 3 jaar bij de Ponystal. Ik kon al rijden en na 8 jaar niet te hebben gereden begon het toch weer te kriebelen, dus zocht ik een leuke manege. Dat werd de Ponystal.

Ik ben begonnen op zaterdag in een uurles en reed toen meestal op Sissy, maar ik ben al snel naar de donderdagavond verhuisd. Daar ben ik in de les van 8 tot 9 terecht gekomen die wordt (nog steeds) gegeven door Maureen Vloon. Ik heb een hele tijd op Easter gereden en vind het nog steeds erg jammer dat ze niet meer als manegepaard meeloopt, maar ik ben blij dat ik haar nog (bijna) elke week zie op de manege. Nu heb ik geen 'vast' lespaard meer, maar meestal rijd ik op Puck.

Sommigen kennen mij waarschijnlijk alleen van het voeren van de paarden en pony's, want dat heb ik ook een tijd iedere donderdagavond gedaan. Dan merk je ook weer dat de liefde van een paard door de maag gaat en dat sommige altijd vinden dat ze voorrang op anderen hebben. Helaas voor die paarden (en pony's) had ik maar 2 handen en kon ze dus niet allemaal tegeliktijd voeren.

Voor de liefhebbers van Wendy en Bandito heb ik trouwens leuk nieuws. Ik sprak de eigenaresse van hun laatst en het gaat heel goed met die twee. Ze vermaken zich erg goed in hun nieuwe weiland.

Groetjes,

Silvia



Ik geef de pen door aan Ketaki Meenks

In het hoefijzertje



Er is waarschijnlijk niemand bij de ponystal die hem niet kent; Rick is er altijd, helpt waar hij maar kan en verzet zo heel wat werk, zijn hand- en spandiensten zijn niet meer weg te denken bij de ponystal.

Rick, bedankt voor je enorme inzet voor onze manege!





Even voorstellen

Ramses, de nieuwste aanwinst bij de paarden. Zijn echte naam is overigens Wichert... Hij komt van Manege De Barlo in Markelo, en is 3,5 jaar jong. En zo te zien heeft hij het al best naar zijn zin bij de ponystall!



De manege is gesloten vanaf zondag 24 december 2006 tot en met maandag 1 januari 2007. De lessen beginnen weer op dinsdag 2 januari 2007.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!
De instructie.

Concourgroep

De concourgroep is weer aangevuld met 'vers bloed'.

Jolein Veenstra, Dorien Veenstra, Melissa Verdam en Esmee Voogd stoppen, Anne Visser rijdt nog een jaar op Tanja.

Nieuw in de concourgroep:
Sandra Boerhof op Sissi
Nienke Brouwer op Rakker
Kelly Beverborg op Lisa
Lisanne Martin op Puck.



De lessen beginnen in januari. Heel veel succes allemaal!!



Grote Clubactie

De Grote Clubactie heeft voor de ponystal dit jaar ruim 1600 euro opgeleverd. Namens de paarden en pony's: alle lotenverkopers, bedankt!!

Marion Vos heeft maar liefst 60 loten verkocht en heeft daarmee de speciale paardenprijs gewonnen: in de kerstvakantie iedere dag bij de ponystal rijden op een paard naar keuze. Marion, gefeliciteerd!



Tessa Kamerich en Iris Bosgraaf zijn de winnaars bij de jeugd: ze hebben respectievelijk 27 en 28 loten verkocht. Geweldig! Beiden hebben een entreebewijs voor Expo on Horse ontvangen. Heel erg bedankt voor jullie inzet!



Pieten...

Op zaterdag 2 december brachten deze twee zwarte pieten een bezoek aan de ponystal. Ze hebben chocolaletters en pepernoten uitgedeeld. Leuk dat ze er waren. Tot volgend jaar!



Voor Amber, van Penny...



Lieve Amber,

Wat heb je een geweldige mooie vlinder voor mij getekend! Ik wil je hier even voor bedanken. Misschien wil je wel een keertje op mijn rug zitten, zodat we samen een ritje kunnen maken. Als je dat leuk lijkt, dan moet je maar even naar mijn vrouwtje Nikki bellen voor een afspraak.
06-28630973

Dikke knuffel
Penny



Vendy

Op 12 december bereikte ons het verdrietige nieuws dat Vendy is ingeslapen. Velen bij de ponystal kennen Vendy natuurlijk nog. Toen ze te oud werd om mee te lopen in de lessen bood Joke Berends spontaan aan om haar op te nemen. Wegens omstandigheden is ze later bij de familie Schildkamp terechtgekomen, waar ze nog lange tijd in de wei heeft kunnen dertelen. We willen alle mensen die voor haar gezorgd hebben graag ontzettend bedanken voor alle goede zorgen. Vendy heeft dankzij jullie een gelukkige oude dag gehad. Het is goed om te weten dat ze zelf in alle rust is ingeslapen.



Deze mensen (en Esmé: zij staat niet op de foto) hebben op 2 december meegeholpen bij de ponyloop tijdens Expo on Horse (Hippisch Hengelo): iedereen bedankt voor jullie inzet!!!

Paardenrassen: de Mérens

De Mérens zijn krachtige zwarte bergpaarden die al vele eeuwen in op de bergweiden van de oostelijke Pyreneeën geleefd hebben.

De Mérens wordt ook wel 'de zwarte prins' genoemd. De officiële naam is 'Poney Ariègoise de Mérens' of in het kort 'Mérens', naar het kleine dorpje Mérens, in de buurt van Ax les Thermes. Vroeger werden zij ook 'Trait Ariègoise' - werkpaard uit de Ariège - genoemd, toen zij vooral als werkpaard in de land- en houtbouw werden ingezet. Tegenwoordig worden de Mérens als gewoon rijpaard gebruikt.

Op het eerste gezicht lijkt de Mérens op de Fries; de zwarte kleur, de lange manen en staart en het behang aan de benen, maar hij is kleiner en compacter, zijn gangen zijn vlak en minder ruim. De ruige natuur heeft de Mérens gemaakt tot wat hij



nu is: een robuust, lichtvoetig en zeker paard met een goed karakter.

In de winter van 1976 heeft men een kudde van 10 drachtige merries om te overwinteren naar een vallei gebracht waar de temperatuur de -10°C niet overschrijdt en de zon niet meer dan twee uur per dag te zien is. Door deze omstandigheden

moest van januari tot eind maart wel wat hooi gevoerd worden. Alle merries waren in een goede conditie en negen van hen brachten een gezond veulen ter wereld.

Tegenwoordig lopen de Mérens alleen in de zomer in de bergen. De winter brengen zij door in het dal.

Desondanks is de robuustheid en soberheid toch bewaard gebleven en door de 'betere' levensomstandigheden wordt de Mérens groter dan in de rasstandaard genoemde 148 cm.

www.merensstamboek.nl
www.merens-paarden.nl





Harig

Een isabelhengst van Augustus de tweede, Koning van Polen (1697-1733), had een maantop van 2 meter, manen van 5 meter en staartharen van 6,8 meter.

Deze uitzondering zou wel vaker voorkomen bij isabelkleurige dieren.

In 1853 zou er in Drenthe (Zuidlaren) een voskleurig paard of pony verkocht zijn voor ongeveer €750, wat destijds een gigantisch bedrag was. Waarschijnlijk hield de nieuwe eigenaar van lange manen want het dier had manen van 1,40 meter lengte.

bron:www.paardentips.com



W i s t u d a t . . .

- ☀ er weer nieuwe mensen in de concouregroep zitten
- ☀ ze op bladzijde 6 voorgesteld worden
- ☀ Sissy bij de ponyloop wordt gezien als zwangere pony door haar dikke buik
- ☀ Lady een klein ezeltje is volgens een kindje
- ☀ er een nieuw paard is
- ☀ hij Ramses heet en erg lief is
- ☀ dat de Grote Clubactie ruim 1600 euro heeft opgebracht
- ☀ de ponystal hier erg blij mee is
- ☀ hoge bomen veel wind vangen
- ☀ Rick dit nu ook weet
- ☀ Nikki onze voorzitter God Vos noemt
- ☀ Frits een poesje zoekt die ook kan koken
- ☀ Nicol stiekem in de bouw werkt
- ☀ de burgemeester op de koffie komt bij de ponystal
- ☀ dit letterlijk of figuurlijk gaat gebeuren
- ☀ er weer een activiteitencommissie is
- ☀ ze het eerste feestje al gepland hebben
- ☀ Rick de stekker kwijt was in de Expo.
- ☀ hij niet alleen de stekker kwijt was ,
maar ook zijn huis.



T e k o o p T e h u u r G e v r a a g d

Wie heeft er nog afvalbonnen voor het grofvuil over, die dit jaar niet meer gebruikt worden? De ponystal kan ze goed gebruiken om dit jaar nog rommel weg te brengen! Graag naar Annette Scholte, 06 - 23147617

Heeft u iets te huur, te koop of bent u ergens naar op zoek: neem contact op met de ponystal of stuur een mailtje naar hinnikbode@esthan.demon.nl



Oproepen en mededelingen



Bart van Meegdenburg, Nicol Fransen, Rick Wevers, Femke de Zwart en Esmé Bonekamp maken deel uit van de nieuwe activiteitencommissie.

Het kerstgala op 16 december is hun eerste feestje, en er gaan ongetwijfeld nog veel leuke activiteiten volgen!



Paardentips Magazine

Wil jij ook dat de band tussen jou en je paard beter wordt en dat de verzorging leuker en sneller gaat?

Lees dan het Paardentips Magazine!

Met de tips, trucs en adviezen die we je gratis geven:

- ✓ worden de trainingen makkelijker en leuker voor jou en voor je paard.
- ✓ wordt de verzorging van je paard leuker, sneller en makkelijker.
- ✓ weet je heel goed in te schatten hoe de gezondheid van je paard ervoor staat.
- ✓ verbeter je de conditie en prestaties van je paard door de juiste voeding.
- ✓ kun je je paard hele coole trucjes aanleren waarmee je de show steelt.

Bovendien lees je in het Paardentips Magazine ook de ervaringen van andere paardenliefhebbers en kun je terecht op het forum om met elkaar te praten over je paardenhobby. Het magazine ontvang je elke twee weken gratis per email. Het behandelt onder meer de gezondheid, verzorging, voeding, gedrag en africhting van je paard. Het is leuk, makkelijk te lezen en bovendien erg leerzaam.



Voorbeeld van het magazine

Kijk snel op
www.paardentips.com

WereldAsielen

Annette Scholte heeft contact gehad met Antoinette Valkestijn van de stichting WereldAsielen. Zij was op de site van de ponystal wezen kijken en zou het fijn vinden als de ponystal bekendheid zou kunnen geven aan de stichting. Dat doen we natuurlijk graag!

Stichting WereldAsielen Nederland is opgericht in 2004, wordt gerund door vrijwilligers en biedt internationale hulp aan zwerfdierprojecten overal ter wereld,

In veel landen in Zuid- en Oost-Europa, Azië en Zuid-Amerika hebben mensen, door de zorg voor het eigen dagelijkse bestaan, geen geld en tijd om voor dieren op te komen. Die moeten daarom zwervend zien te overleven en veel dieren zijn dan ook verwaarloosd, verwilderd, gewond of ziek.

WereldAsielen helpt in die landen vooral kleinschalige projecten van mensen die hun best doen voor in nood verkerende honden, katten, vogels, ezels, paarden, enzovoort. Ze beginnen een eenvoudige dierenopvang en redden wat er te redden valt.

Het belangrijkste waarmee WereldAsielen buitenlandse dierenhulpprojecten steunt, is geld. Maar regelmatig komen mensen met ideeën en eigen initiatieven, zoals een familie die dozen vol ontwormingsmiddelen aanbood, die uiteindelijk bij een dierenopvang in Turkije terecht zijn gekomen, en donateurs die diervoer, speeltjes en manden meenamen naar een project in Hongarije.

Steun het werk van WereldAsielen

WereldAsielen is geheel afhankelijk van donaties en giften. Meer informatie over het werk van WereldAsielen vind je op de website:

www.wereldasielen.nl

Via die site kun je ook online doneren.

Caring of the Animals (COTA) in Athene zet regelmatig reddingsacties op touw om verwaarloosde en mishandelde paarden en ezels te helpen.

WereldAsielen volgde al een tijdje dit mooie werk en wat opviel was dat COTA steeds weer kon rekenen op de hulp van één man: John, 'de paarden/ezelman'. Met zijn zelfgemaakte dierenambulance, een soort trailer met een vernuftig takelsysteem om uitgeputte dieren op te takelen, is deze man waar ook in Griekenland binnen 48 uur ter plaatse om ezels en paarden het leven te redden.

Bij hem in de opvang krijgen ze de verzorging die ze waarschijnlijk hun hele leven nog nooit gehad hebben en voor elk dier dat weer helemaal hersteld is, wordt een goed tehuis gezocht.



Op de foto John's assistent met Helen, een van de geredde paarden.

Deze merrie stond drie maanden in storm, regen en sneeuw zonder beschutting aan een boom gebonden. Eten kreeg zij ook nauwelijks.

Toen ze werd opgehaald zat het arme dier 120 kg onder haar gewicht en was totaal uitgeput. Haar dikke vacht verdoezelt nog voor een deel hoe erg het met haar is.

HELP

de zwerfdieren
van deze wereld



WERELD  ASIELEN

REDDERS IN NOOD

WereldAsielen Postbus 1408 3500 BK Utrecht T 06 10 69 79 21 info@wereldasielen.nl
www.wereldasielen.nl

Om in te kleuren



De vos en het paard

een verhaal van de gebroeders Grimm

Er was eens een boer, en die had een trouw paard; het was oud geworden en kon geen dienst meer doen, en toen wilde zijn meester hem niets meer te eten geven en zei: "Ik kan je weliswaar niet meer gebruiken, maar ik meen het goed met je; als je je nog eens zó sterk toont, dat je me een leeuw hier brengt, dan zal ik je houden; maar verdwijn nu maar uit mijn stal." En daarmee joeg hij hem het veld in.

Het paard voelde zich treurig en ging naar het bos, om wat beschutting te zoeken tegen de kou. Toen kwam hij een vos tegen en die zei: "Waarom laat je je hoofd zo hangen en loop je zo eenzaam rond?" "Och," zei het paard, "gierigheid en trouw wonen nu eenmaal niet samen; mijn meester is vergeten, hoe ik hem gediend heb al die jaren lang, en nu ik niet meer voor de ploeg kan, wil hij me geen voer meer geven en heeft me weggejaagd." "Zonder enige troost?" vroeg de vos. "Ach, hij zei, als ik zo sterk was, dat ik hem nog een leeuw kon brengen, dan zou hij me houden. Maar hij weet ook wel, dat ik dat niet kan."

Nu zei de vos: "Hoor eens, ik zal je helpen. Ga maar liggen, strek je uit en verroer je niet, doe alsof je dood was." Het paard deed wat de vos hem zei. Maar de vos ging naar de leeuw die zijn hol niet ver daarvandaan had en hij zei: "Daar buiten ligt een dood paard; kom toch eens kijken, het is een stevig maal." De leeuw ging dadelijk mee, en toen ze bij het paard stonden, zei de vos: "Hier is het geen rustig plekje voor je, weet je wat? Ik zal hem met zijn staart aan je vastbinden, dan kan je het naar je hol slepen en ongestoord opeten."

Dat vond de leeuw een goede raad, hij ging staan, zodat de vos het paard aan hem vast zou binden, en daarom stond hij heel stil. Maar de vos bond de leeuw de paardestaart stijf om zijn poten, en snoerde het zo secuur en stevig vast, dat het niet los te trekken was. En toen hij dit naar zijn zin klaargespeeld had, klopte hij het paard op de schouder en zei: "Trek maar, schimmel, trekken!"

Daar sprong het paard opeens overeind, en sleepte de leeuw achter zich aan. De leeuw begon te brullen, zodat alle vogels in het bos van schrik opvlogen, maar 't paard liet hem maar brullen, en trok en sleepte hem het land over tot zijn meesters voordeur.

Toen de meester dat zag, werd hij vriendelijker en zei tegen het paard: "Nu kun je bij me blijven, je zult het goed hebben!" en hij gaf hem heerlijk voer tot aan zijn dood.



Boekentips

Anatomie van het paard, Klaus-Dieter Budras en Sandra Röck



Hoe komt het dat het ene paard meer geschikt is voor dressuur en het andere meer voor draven? Je kunt grofweg zeggen dat dat wordt bepaald door de bouw van het paard. Wat onderscheidt dan de ene bouw van de andere?

Dit boek is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van het paard. Je leert over de functies van de lichaamsdelen en ziet meteen hoe het werkt.

Groot formaat boek, geheel in kleur, met prachtige tekeningen, foto's en röntgenfoto's. Het voorziet de lezer van gedetailleerde informatie over de structuur en functie van het paardenlichaam. Alle pezen, spieren en vitale onderdelen worden genummerd aangegeven op de illustraties.

Prijs: 79,50



Vrijheidsdressuur, Miriam Nieuwe Weme

Wist je dat er vier verschillende methodes zijn om je paard te leren steigeren, en zelfs vijf om hem te leren liggen? Je kunt bijna alle oefeningen in dit boek aanleren met een halster, een zweep, wat voer en twee paar hersens. In het boek wordt duidelijk, stap voor stap, uitgelegd

hoe je de oefeningen aan moet leren. Bovendien kun je ook met oude paarden, jonge paarden die nog niet zadelmak zijn en paarden die (tijdelijk) niet bereden mogen worden aan de hand werken.

Prijs: 29,90



Ruiter tussen twee werelden, Linda Kohanov

Dit boek leest als een vlot en prettig geschreven roman. Kohanov vertelt over wat ze allemaal meemaakt met haar paarden en illustreert haar betoog met vele, soms ontroerende, anekdotes.

Prijs: 24,50



Goh, dat wist ik niet!



Tip

Als je bakstuk (het riempje dat het bit in de paardenmond houdt) tijdens een rit scheurt, gebruik dan de bakstukken van de neusriem om ze door de beide bitringen te steken, dus ook aan de niet gescheurde kant om het bit recht te houden. Eventueel moet je de neusriem wat hoger of lager gespen om het bit op de juiste plaats in de paardenmond te houden.

Dit is natuurlijk een tijdelijke oplossing, maar wel makkelijk om te weten als je het eens meemaakt...



Wat is couperen

Een paard dat voor de wagen wordt gespannen bindt men soms de staart op om zo te voorkomen dat de staart verward raakt in de leidsels of in de marathons achter delen van de hindernis. Vroeger coupeerde men hiervoor zelfs de staart. Dat deed men door operatief de staartwortel te verkorten zodat het paard geen staart meer had.

Vooraf bij de koudbloeden werd de staart ook gecoupeerd, om zo het risico weg te nemen dat het paard, dat werd gebruikt in de landbouw, met zijn staart tussen de machines kwam te zitten.

Een groot nadeel van het couperen was dat het paard de vliegen niet meer van zijn lijf kon krijgen met een zwiepende staart.

Later is men blijven couperen omdat het bij een bepaald ras de gewoonte was. Tegenwoordig is het bij wet verboden om de staart van een paard te couperen. Het was voor veel mensen even wennen om een boerenpaard met een staart te zien. Toch zullen veel van deze paarden in de zomer dankbaar zijn voor het verbod op couperen. Mensen die toch couperen zijn dus strafbaar.



Paardenharnas

Wist je dat, naast de ridder, het paard ook een harnas droeg? Door de oorlogen waarbij dus ook paarden betrokken waren, werd er steeds gezocht naar manieren om het paard te beschermen tegen verwondingen door de vijand. Eerst kreeg het paard een lederen bekleding, maar een echt harnas bleek de meeste bescherming te geven. Om zo'n harnas te maken was veel vakmanschap en tijd nodig; een kostbare zaak dus.

Het volledige harnas voor een paard bestond uit een voorhoofdpanzer, een halspanzer, een borstpanzer, rugbeschermers, flankbeschermers, croupebeschermers en metalen strips langs de teugels.

Dit allemaal speciaal op maat gemaakt!

Er was geen buikpanzer omdat de benen van de ridder dit deel voldoende bescherming gaven. De benen van het paard, die eigenlijk zo kwetsbaar zijn, werden zelden gepantserd om zo het paard niet te belemmeren in de beweging.



Bron: Paardentips Magazine - copyright 2006 - www.paardentips.com

WOORDZOEKER

	<p>Puzzelhulp</p> <table><tr><td>APPELSAP</td><td>SAMBUCCO</td></tr><tr><td>BITTERLEMON</td><td>SANGRIA</td></tr><tr><td>BREEZER</td><td>SHERRY</td></tr><tr><td>BRONWATER</td><td>SHOOTER</td></tr><tr><td>CAPPUCCINO</td><td>TONIC</td></tr><tr><td>COCKTAIL</td><td>WHISKY</td></tr><tr><td>COLA</td><td>WITTEWYN</td></tr><tr><td>IRISHCOFFEE</td><td>WODKA</td></tr><tr><td>JUSDORANGE</td><td>YSTHEE</td></tr><tr><td>KOFFIE</td><td></td></tr><tr><td>KRUIDENTHEE</td><td></td></tr><tr><td>LIKEUR</td><td></td></tr><tr><td>MALTBIER</td><td></td></tr><tr><td>MELK</td><td></td></tr><tr><td>MIXDRANKJE</td><td></td></tr><tr><td>MUNTTHEE</td><td></td></tr><tr><td>OUZO</td><td></td></tr><tr><td>PERNOD</td><td></td></tr><tr><td>RAKI</td><td></td></tr><tr><td>RODEWYN</td><td></td></tr><tr><td>ROOIBOSTHEE</td><td></td></tr></table>	APPELSAP	SAMBUCCO	BITTERLEMON	SANGRIA	BREEZER	SHERRY	BRONWATER	SHOOTER	CAPPUCCINO	TONIC	COCKTAIL	WHISKY	COLA	WITTEWYN	IRISHCOFFEE	WODKA	JUSDORANGE	YSTHEE	KOFFIE		KRUIDENTHEE		LIKEUR		MALTBIER		MELK		MIXDRANKJE		MUNTTHEE		OUZO		PERNOD		RAKI		RODEWYN		ROOIBOSTHEE	
APPELSAP	SAMBUCCO																																										
BITTERLEMON	SANGRIA																																										
BREEZER	SHERRY																																										
BRONWATER	SHOOTER																																										
CAPPUCCINO	TONIC																																										
COCKTAIL	WHISKY																																										
COLA	WITTEWYN																																										
IRISHCOFFEE	WODKA																																										
JUSDORANGE	YSTHEE																																										
KOFFIE																																											
KRUIDENTHEE																																											
LIKEUR																																											
MALTBIER																																											
MELK																																											
MIXDRANKJE																																											
MUNTTHEE																																											
OUZO																																											
PERNOD																																											
RAKI																																											
RODEWYN																																											
ROOIBOSTHEE																																											

DE BRUG

Een man loopt door het bos. Hij is alleen en heeft een flinke rugzak op zijn rug. Op een gegeven moment komt hij bij een houten brug over een brede rivier. Bij de brug staat een bord met daarop de tekst: "niet meer dan één persoon tegelijkertijd op de brug!" De man kijkt om zich heen en constateert dat hij toch echt in z'n eentje bij de brug staat. Hij waagt het erop en begeeft zich op de brug. Als hij bijna halverwege is kijkt hij nog even achterom of niet iemand hem gevolgd is. Niemand is hem gevolgd en dus kan hij verder lopen. Eenmaal halverwege de brug gebeurt echter toch het onverwachte: met luid gekraak begeeft de brug het. Hoe kan dit?



Wanneer ben je echt te dik?!?

Als je ligt te zonnen en door een medewerker van Greenpeace terug de zee in word gerold...

Een man komt een cafe binnen en vraagt: "Van wie is die rottweiler buiten?"

"Van mij!" roept een klant. "Wat is er mee?"
"Ik geloof dat mijn chihuahua hem vermoord heeft".

"Waar heb je het over? Hoe kan dat mormel van jou mijn rottweiler nou vermoord hebben?"
"Nou, het lijkt erop dat hij vastzit in jouw hond z'n keel!"

Zegt de ene koe tegen de andere: "Boe!"

Zegt de andere: "Doe niet zo belachelijk, ik had u al lang gezien!"

Twee apen zitten in bad. Zegt de ene aap tegen de andere : "Oeh oeh aah ieeh aah oe-oe-oeh"
Waarop die andere aap zegt : "Doe er dan wat koud water bij hè"

Welke Nederlandse plaatsnamen worden hier cryptisch beschreven...?

Palingvet

Een spook aanbidden

Watergolven

Heuvels op het randje

Gelovigen houden het water tegen

Rotsbuurt

Ben 'm kwijt

(oplossing op blz. 23)



De fabel van het paard en het hert

Lang geleden woonde en graasde een wild paard in een uitgestrekte groene weide. In dit grote weiland groeide het meest malse gras om te eten. Er kwam verder geen enkel dier in en het paard had dus alles voor zichzelf. Op zekere dag, echter, liep een hert met een groot gewei tot ontzetting van het paard de wei in. En doordat het overal rondliep vertrapte het veel van het lekkere gras van 't paard. Dat maakte het paard erg boos. En daar het alleen niet in staat was de vernielzucht van het hert tegen te gaan, galoppeerde het op een man, die net voorbij kwam, af.

"Meneer," zei het paard, "stop alsjeblieft en help me die indringer te straffen, vóór dat mijn hele weiland bedorven is." De man keek achterom naar het hert, dat nog steeds wild trappelend en stampend rondliep. Toen zei hij, terwijl hij zich tot het paard wendde: "Ja, ik wil je helpen je te wreken. Maar eerst moet je me een bit in je mond laten doen. En een zadel op je rug, zodat ik er op kan zitten. Ik zal voor wapens zorgen en dan zullen we samen in staat zijn, dat eigenzinnige dier te overweldigen."

Het paard stemde graag toe en alles werd in gereedheid gebracht. Toen, met de man op de rug van het paard, begon de jacht op het hert. In korte tijd was het hert overmeesterd en gedood, tot vreugde van het paard. Toen het zijn hoofd wilde omdraaien om de man op zijn rug voor zijn hulp te bedanken, ontdekte het, dat dat niet ging. Er kwam ook geen antwoord, behalve een harde ruk aan de teugel, die aan het harde bit in zijn mond vastzat.

"Het is niet nodig me te bedanken, paard," zei de man. "Ik ben het, die jou moet danken. Tot nu toe wist ik niet hoe nuttig je kon zijn. En ik wist ook niet, dat je me op je rug zo snel over het land kon rijden. Jouw wraak is mijn beloning geweest. Want van nu af aan ben je mijn dienaar."

En vanaf die tijd is het paard de slaaf van de mens geweest...





*Een gezellige jaarwisseling
gewenst en tot ziens in 2007 !*

OCCASIONS
MARCO VERDAM

HAVENKADE 18
7553 GN HENGELO TEL. 06 - 20 57 38 42

Oplossingen
blz. 20: een gewaarschuwd man telt voor twee
blz. 21: Adlsmeer, Geesteren, Slagharen, Bergen op
Zoom, Monnikendam, Steenwijk, Hattem

**TENTEN
&
PARTY VERHUUR**

Wij verhuren aan: bedrijven,
buurtfeesten, straatfeesten, wijkfeesten
of gezellig achter het huis.

Wij verhuren o.a.: tenten, statafels,
biertafels, springkussen, oud Hollandse
spelen, biertap, tapwagens, live en
drive-in muziek,
Buffetten, enz. voor meer info:
Wijnand Nijmeijer
Piet Mondriaanstraat 90
7556 XB Hengelo
074-2427391 of 06-25530208

Barverhuur "De Koekoek"

Verhuur van bars, praattafels, en tenten.

Kortom alles voor een geslaagd feestje!

Neem contact op met Edwin Giesen en hij zorgt voor de rest!

Bel met 06-13509925

Barverhuur "De Koekoek"



Marcel Start

Voor al uw klussen in en om het huis!

Badkamers, Keukens, Elektra, cv ketels, installatiewerkzaamheden

Voor alle clubleden een speciale korting!

TEL 053-4329160 of mobiel 06 -30734746

Email: m.start@klussenier.nl www.klussenier.nl



Hanzestraat 33 7622AX Borne tel:074-2668366

Hét adres voor:

- Keukens
- Badkamers
- Tegels
- Hout en plaat
- Sierbestratingen



De meest veelzijdige bouwmarkt van Twente!

Internet: www.bouwhof-multimate.nl

Slot Okésions Hengelo.

Specialist in occasions in de prijsklasse tot € 5000,-
Doorlopend keuze uit 25 occasions.
Meerdere occasions vanaf € 250,- met apk.
Onze actuele voorraad kunt u bekijken op onze website;
www.slot-okesions.nl



Slot Okésions Hengelo
Industriestraat 232
7553 CX Hengelo

074 - 24 37 031
06 - 50247841

**HORSEPEOPLE RUITERSPORT
DELDEN**

- Meer dan 300 m2 Ruitersportartikelen
- Ook voor het wassen van uw paardedekens
- Diverse merken, o.a. BR, Mountain Horse, Harry Horse, Horka, enz.
- Deskundig advies
- Onze openingstijden

Maandag	10.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag	9.00 - 18.00 uur
Vrijdag	9.00 - 21.00 uur
Zaterdag	9.00 - 17.00 uur

Kortestraat 13 • 7491 AX Delden
Tel. 074 376 21 27 • Fax 074 376 62 87

**Dier, Tuin
& Horsepeople**

Lekker op de fiets naar je club!

*Bij mooi weer extra lang in de zon
en bij regen ben je toch al nat.*

Woensdag's gesloten

GEERDINK FIETSEN

Geerdinksweg 36
7555 DN Hengelo (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax 074 - 2503413



Specialisten voor het kleinbedrijf

Training, coaching en diensten
voor starter en ondernemer

www.de-eigen-zaak.nl

074 - 291 51 90

Cafetaria Tuindorp

Voor al uw snacks, maaltijden,
soft-ijs

(ook bezorgdienst voor bedrijven)

Dieselstraat 1

7553 TH Hengelo

tel. 074 - 291 43 13

fax. 074 - 250 84 29

www.cafetariatuindorp.nl



19 TOEN

Langestraat 18 Hengelo Tel. 074-2503010

VERRASSENDE WOONACCESSOIRES VAN
ART-DECO TOT SEVENTIES, SPECIALISATIE:
VERLICHTING (OOK GISPEN).

Openingstijden:

maandag	gesloten
dinsdag	13.00 - 18.00
woensdag	13.00 - 18.00
donderdag	13.00 - 21.00
vrijdag	13.00 - 18.00
zaterdag	10.00 - 17.00

Voor al uw: Wasautomaten
Hifi-apparatuur
KTV- en video-apparatuur
Nieuw: Keukeninbouwapparatuur
en Keukenhulpen



* Deldenerstraat 195-197 * Hengelo * Tel: (074) 250 4444

- * door collectieve inkoop met 400 URN leden altijd de laagste prijs
- * geen voorrijdkosten
- * eigen technische dienst
- * tot 5 jaar garantie
- * gratis thuis bezorgen



AIRCO OOST
Nederland

Koekoeksweg 66
7557 PJ Hengelo (O)
Tel 074-2470940
Fax 074-2470941
airco.oostnederland@home.nl
Mobiel 06-13509925
www.airco-oostnederland.nl
**Airconditioning &
Klimaatbeheersing**